

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ,
ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Περιεχόμενα

- 1 Ο ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
- 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ
- 3 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ
- 4 ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΧΩ ΠΝΕΥΜΑ
- 5 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
- 6 ΘΥΜΗΣΟΥ ΟΠΟΥ ΠΑΣ
- 7 ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
- 8 ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
- 9 ΤΟ ΚΕΦΙ ΣΟΥ ΠΟΤΕ
- 10 ΣΑΝ ΤΟ ΞΕΝΟΙΑΣΤΟ ΠΟΥΛΙ
- 11 ΜΑΖΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ
- 12 ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
- 13 ΠΟΥ ΠΑΣ
- 14 ΤΟ ΚΕΦΙ ΣΟΥ ΠΟΤΕ
- 15 "ΓΙΑ ΤΟ 21" (1) (ΜΟΥΣΙΚΗ: "ΤΑ ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ")
- 16 "ΓΙΑ ΤΟ 21" (2) (ΜΟΥΣΙΚΗ: "ΝΕΦΕΛΗ")
- 17 ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΜΑΣ
- 18 ΑΠ' ΤΑ ΨΗΛΑ ΓΙΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ
- 19 ΒΑΔΙΖΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΥΝΕΧΩΣ
- 20 BROWNΣΕΑ
- 21 ΓΕΦΥΡΑ
- 22 ΓΥΡΩ - ΓΥΡΩ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
- 23 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
- 24 ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ
- 25 ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
- 26 ΕΛΑ ΜΑΣ
- 27 ΕΛΑ ΦΙΛΕ
- 28 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ
- 29 ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
- 30 ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΛΕΜΕ ΝΑΙ
- 31 ΕΝΑ - ΤΡΙΑ - ΠΕΝΤΕ - ΕΝΝΙΑ
- 32 ΕΙΝΑΙ ΖΑΛΗ
- 33 ΕΠΗΓΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ
- 34 ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΦΙΠΠΟΙ
- 35 ΕΤΣΙ ΜΑΘΑΜΕ ΕΜΕΙΣ
- 36 ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
- 37 ΖΩΓΡΑΦΙΖΕ
- 38 ΖΩΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ I
- 39 ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΖΩΗ II
- 40 Η ΒΡΟΧΗ
- 41 Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ
- 42 Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
- 43 Η ΔΡΥΣ
- 44 Η ΙΣΤΟΡΙΑ
- 45 Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ
- 46 Η ΦΡΕΓΑΤΑ
- 47 Η ΧΑΡΑΥΓΗ
- 48 ΘΙΑΣΟΣ
- 49 ΘΥΜΗΣΟΥ ΟΠΟΥ ΠΑΣ
- 50 ΚΑΖΑΤΖΟΚ.
- 51 ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΜΕ
- 52 ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ
- 53 ΕΙΜΑΙ Σ' ΕΝΑ ΤΡΑΙΝΟ
- 54 ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ
- 55 Η ΡΕΜΑΤΙΑ
- 56 Η ΦΥΣΗ
- 57 ΉΤΑΝ ΟΜΟΡΦΑ
- 58 ΤΟ ΤΡΙΖΟΝΙ
- 59 Ο ΜΥΛΟΣ
- 60 Ο ΨΥΛΛΟΣ
- 61 ΠΗΓΑΙΝΕ ΓΟΡΓΑ
- 62 Η ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
- 63 ΕΛΑΤΕ ΣΤΟ ΚΑΜ - ΦΑΕΡ

64 ΈΝΑ ΠΟΝΤΙΚΙ
65 Ο ΚΟΥΚΟΣ
66 ΤΡΕΙΣ ΠΟΝΤΙΚΟΙ
67 ΓΕΛΑ - ΓΕΛΑ
68 ΌΜΟΡΦΟ ΔΕΙΛΙ
69 Ο ΝΟΜΟΣ
70 ΤΟ ΤΖΑΚΙ
71 Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
72 ΚΑΡΔΙΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
73 ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ
74 Μ' ΑΡΕΣΕΙ
75 ΜΑΖΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ
76 ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΡΕΛΟΥΣ
77 ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ
78 ΜΕ ΤΗ ΦΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
79 ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΚΟ ΨΗΛΑ
80 ΜΕΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ
81 ΜΠΟΡΕΙΣ
82 Ο ΑΝΕΜΟΣ
83 Ο ΓΚΙΩΝΗΣ
84 Ο ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ
85 Ο ΚΙΘΑΡΙΣΤΑΣ
86 Ο ΚΟΥΚΟΣ
87 Ο ΚΡΙΚΟΣ
88 Ο ΠΑΤΑΤΟΚΕΦΤΕΣ
89 ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
90 ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ
91 ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
92 ΟΛΟ ΓΙΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ ΑΝΕΒΑΣΜΑΤΑ
93 ΟΛΟΙ ΜΕ ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ
94 ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΕΔΩ ΠΑΙΔΙΑ
95 ΠΑΛΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ
96 ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΖΙ
97 ΠΙΟ ΨΗΛΑ
98 ΠΟΣΕΣ ΣΤΕΡΙΕΣ
99 ΠΟΥ ΠΑΣ;
100 ΠΡΙΝ ΚΑΛΑ Ο ΗΛΙΟΣ ΒΓΕΙ
101 ΠΡΟΣΚΟΠΑΚΟΣ
102 ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
103 ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΥΡΑ
104 ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
105 ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΧΩ ΠΝΕΥΜΑ
106 ΣΑ ΤΟ ΞΕΝΟΙΑΣΤΟ ΠΟΥΛΙ
107 ΣΕ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ
108 ΣΤΑ ΞΑΡΤΙΑ ΨΗΛΑ
109 ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
110 ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ
111 ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ
112 Τ' ΟΝΕΙΡΟ ΜΑΣ
113 ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ
114 ΤΑ ΕΛΑΤΙΑ
115 ΤΑ ΛΟΓΙΑ
116 ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΚΛΑΡΙΑ
117 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ
118 ΤΖΑΜΠΟΡΗ
119 ΤΙ ΧΑΡΑ
120 ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ
121 ΤΟ ΑΣΤΕΡΑΚΙ
122 ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ
123 ΤΟ ΚΕΦΙ ΣΟΥ
124 ΤΟ ΜΑΝΤΙΛΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ
125 ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ
126 ΤΟ ΤΑΓΚΟ

- 127 ΤΟ ΧΩΡΙΟ
 - 128 ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
 - 129 ΤΟΥ ΠΕΛΑΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
 - 130 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
 - 131 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ
 - 132 ΤΡΙΓΩΝΑ - ΚΑΛΑΝΤΑ (JINGLE BELLS)
 - 133 ΤΥΡΟΛΕΖΙΚΟ
 - 134 ΥΨΙΠΕΤΑΙ ΑΕΤΟΙ
 - 135 ΦΙΛΙΑ
 - 136 ΦΙΛΟΣΟΦΗΣΕ
 - 137 ΦΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
 - 138 ΦΩΤΙΑ ΩΡΑΙΑ ΦΩΤΙΑ
 - 139 ΧΕΡΙΑ ΓΕΡΑ - ΕΝΩΜΕΝΑ
 - 140 ΧΡΩΜΑΤΑ
- 3 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
 - 1 ΈΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ
 - 2 ΑΝΙΧΝΕΥΕ
 - 3 ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΣ
 - 4 ΑΧ ΝΑ ΒΡΕΘΩ (ΜΟΥΣΙΚΗ: "ΑΧ ΝΑ ΣΕ ΔΩ")
 - 4 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
 - 1 Η ΕΝΩΜΟΤΙΑ
 - 2 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗ
 - 3 ΤΡΑΒΑ ΜΠΡΟΣ
 - 4 ΩΔΗ ΣΤΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ
 - 5 ΜΑΜΠΟ ΠΡΟΣΚΟΠΕΡΟ
 - 6 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
 - 5 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΓΕΛΗΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
 - 1 ΕΝΑΣ ΛΥΚΟΣ ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΕΛΗ
 - 2 ΤΖΟΥΜΠΑΛΑΓΙΑ
 - 3 ΤΟ ΙΠΠΙΚΟ
 - 6 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
 - 1 ΥΨΙΠΕΤΑΙ ΑΕΤΟΙ
 - 2 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ
 - 3 ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΖΙΑ ΓΡΑΜΜΗ
 - 4 ΠΕΤΑ Η ΒΑΡΚΟΥΛΑ
 - 5 "ΣΤ' ΑΝΟΙΧΤΑ..." (ΜΟΥΣΙΚΗ: "ΔΥΝΑΤΑ")
 - 7 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥΣ
 - 1 Ο ΗΓΕΤΗΣ
 - 2 ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ
 - 8 ΚΑΝΟΝΕΣ
 - 1 Ο ΑΙΟΛΟΣ
 - 2 ΚΡΑΤΑ ΨΗΛΑ
 - 3 ΌΛΑ ΚΙ ΑΝ ΣΒΗΣΟΥΝΕ
 - 4 ΆΗ ΓΙΩΡΓΗ
 - 5 ΝΕΟΙ ΦΙΛΟΙ
 - 5.1 Στα Ελληνικά
 - 5.2 Στα Κορεάτικα
 - 5.3 Στα Γαλλικά
 - 5.4 Στα Ιταλικά
 - 5.5 Στα Γερμανικά
 - 6 Το Κουπι
 - 7 Το Σχοινη
 - 9 ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ
 - 1 ΜΕΡΑ ΠΑΕΙ
 - 2 ΧΡΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΣΚΗΝΕΣ ΜΑΖΕΜΕΝΟΙ
 - 3 ΚΥΜ ΒΑ ΥΑΗ
 - 10 ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

1 Ο ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Με καρδιά από τόλμη γεμάτη
με ματιά σαν αστράρτη γοργή,
το καθήκον ο Πρόσκοπος πράττει
όπου χρέος σεμνό τον καλεί.

Με θυσία προτείνει τα στήθια
για να δώσει στους άλλους βοήθεια.
Λεβεντιά αγαθότης και αλήθεια
του Προσκόπου είναι όλ' η ζωή.

Υψηλόφρων, γενναίος, υπότης
στην τιμή του υπόσχεται αυτός
και είναι ο λόγος του πάντα Θεότης
και στο Νόμο του μένει πιστός.

Ένα άριστο σύνθημα έχει
Έσο Έτοιμος τούτο προσέχει
στους αγώνες ακούραστος τρέχει,
είναι εύθυμος πάντα γελαστός.

Περπατά και βροντά όρη δάση περνά
και το βήμα ταχύ μέσ' στους κάμπους ηχεί.
Λεβεντιά αγαθότης κι' αλήθεια
του Προσκόπου είν' όλη η ζωή.

2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Όλοι εμπρός το ίδιο τραγούδι
τώρα ας ψάλουμε μαζί,
είναι αδιάφορο αν κανείς μας
έρχεται από ξένη γη.

Παγωμένοι από το χιόνι
κι από τον ήλιο μελαψοί
τραγουδάμε ένα σκοπό, χαρωποί...

Όλοι οι Πρόσκοποι είναι όλων
των Προσκόπων αδελφοί,
περπατούν όλοι με χάρη
τιμημένοι πάνε μπρος,
δεν είναι τυράννων σκλάβοι.

Την αλήθεια αγαπούν,
το παράδειγμα τηρούν του Αρχηγού των...
Γιατί είμαστε αδελφοί
όλοι σ' ίδιο βαθμό
αδελφοί μεγάλοι και μικροί.

Είναι ο κόσμος όλος δικός μας πέρα ως πέρα
μα η Νίκη θέλει αγώνα και δουλειά,
γιατί τα εμπόδια είναι πολλά
στο δρόμο μας μπροστά
μα θάρρος στην καρδιά
έχουμε παιδιά.

3 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ

Ήταν μια μέρα που γυρνούσα μοναχός
και που ζητούσα να βρω ευτυχίας λίγο φως
τότε μια γνωριμία που ῥθε εκείνη τη στιγμή
μου ἔδωσε θάρρος στη ζωή.

Και από τότε που δεν είμαι μοναχός
φίλος μου είναι ο Ελληνικός Προσκοπισμός
μ' ευγνωμοσύνη θυμάμαι όλα ἔκείνα τα παλιά
και την τυχαία γνωριμία.

Όπως μια σπίθα σε ολόξερα κλαδιά
και ο Προσκοπισμός φουντώνει αγάπη στην καρδιά σαν
φιλική φωνή σε ερημιά που συγκινεί
δίνει χαρά σ' όποιον ποθεί.

4 ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΧΩ ΠΝΕΥΜΑ

Προσκοπικό έχω πνεύμα
μεσ' στο μυαλό (3 φορές)
Προσκοπικό έχω πνεύμα
μεσ' στο μυαλό όσο ζω.

Προσκοπικό έχω πνεύμα
μεσ' στη καρδιά (3 φορές)
Προσκοπικό έχω πνεύμα
μεσ' στη καρδιά όσο ζω.

Προσκοπικό έχω πνεύμα
τριγύρω μου (3 φορές)
Προσκοπικό έχω πνεύμα
τριγύρω μου όσο ζω.

Προσκοπικό έχω πνεύμα
μεσ' στο μυαλό,
μεσ' στη καρδιά,
τριγύρω μου,
προσκοπικό έχω πνεύμα
στο είναι μου όσο ζω.

5 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Εμπρός ας αρχίσουμε όλοι δουλειά
μ' ανάλαφρη καρδιά.
Αυτή θα μας δώσει υγεία, χαρά,
εμπρός για τη δουλειά.

ΕΠΩΔΟΣ

Δούλευε, δούλευε γέλα πολύ
δίχως δουλειά είν' η ζήση πεζή
δουλειά - χαρά, δουλειά χαρά
όλοι μαζί στη δουλειά.

Η δούλεψη κάνει γερά τα κορμιά
δίνει υγεία, χαρά.
Οι φίλοι γνωρίζονται μεσ' τη δουλειά
είν' η φιλία ιερά.

ΕΠΩΔΟΣ

6 ΘΥΜΗΣΟΥ ΟΠΟΥ ΠΑΣ

Θυμήσου όπου πας, στιγμές χαράς,
στιγμές χαράς μαζί με μας στον κύκλο της πυράς.

Τα πουλιά τραγουδούν μαζί μας,
παίζουν τ' άστρα με το φώς.
Την πρωινή την προσευχή μας
χαιρόταν κι ο Θεός.

Θυμήσου όπου πας...

Χρυσάφενιες ηλιαχτίδες,
στους γαλάζιους ουραμούς.
Για μας της φύσης οι σελίδες
σε τόνους γιορτινούς.

Θυμήσου όπου πας...

Περιπέτειες ωραίες,
αναμνήσεις ζωηρές.
Ονείρου σκιές, φιλίες νέες,
αγνές, χρυσές, γερές.

Θυμήσου όπου πας...

7 ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

Τον ήλιο έχω στην καρδιά
το γέλιο στα χείλη
τη ζεστασιά μεσ' την ψυχή
στο στήθος τριφύλλι.

Στον κόσμο όλους ν' αγαπώ
σκοπός μου έχει γίνει
και πάντοτε να προσπαθώ
να ζήσει η ειρήνη.

Τη φύση κι αν πληγώσανε
σε όλο τον κόσμο
θα κάνω να μοσχοβολά
θυμάρι και дуόσμο.

8 ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Με τις χαρές μας,
με τις φωνές μας,
θα τραγουδάμε την ζωή!
Με την κιθάρα,
με το τραγούδι,
θα ανεβαίνουμε το στρατί!

Μεσ' στις σκηνές μας
με τις καρδιές μας,
κατασκηνώνουμε μαζί!
Με τις χαρές μας,
με τις φωνές μας,
θα τραγουδάμε την ζωή!

Ολ' αδελφοί μας,
οι Προσκοποί μας
που ομορφαίνουν την ζωή!
Σ' έργα ειρήνης,
μεγαλωσύνης,
όλο θα χτίζουν προκοπή!

Με τ' αεράκι,
το μελτεμάκι,
όλο φουσκώνουν τα πανιά!
Γι' άγνωστες χώρες
κι ας έχει μπόρες,
όλο τραβάμε στ' ανοιχτά.

9 ΤΟ ΚΕΦΙ ΣΟΥ ΠΟΤΕ

Το κέφι σου ποτέ δεν πρέπει να χαλάς
θα βρεις μεσ' την ζωή εμπόδια πολλά.
Δουλειά μα και χαρά το σύνθημά σου θα `ναι
πάντα κεφάλτος και πρώτος στη δουλειά.

Μεσ' στη ζωή παιδια δεν πρέπει να `σαι τεμπέλης πάντα
καλή καρδιά κι έτσι κάνεις ότι θέλεις
τρα λα λα λα λα λα τρα λα λα λα λα.

Αν τύχει και θυμώσεις πάντα να γελάς,
κατσούφης να μην είσαι ούτε και φουκαράς,
ν' ακούς τους πιο μεγάλους που ξέρουν τη ζωή, μην
είσαι μπουφός ούτε κι εγωιστής.

10 ΣΑΝ ΤΟ ΞΕΝΟΙΑΣΤΟ ΠΟΥΛΙ

Σαν το ξένοιαστο πουλί παντού πετώ
σε βουνά και σε λαγκάδια τριγυρνώ
και για όπλο το ραβδί μου
και για στέκι την σκηνή μου
στο βουνό κατασκηνώνω στο λεπτό
Γιουπιγιαγια γιούπι γιούπι για (4φ)

Στ' ανεμόπτερό μου μόλις βρεθώ
σε ότι κι αν μου δείξουνε σ αυτό
με χαρά θα το προσέξω
κι έτσι πάντα θα μπορέσω
στους αιθέρες και στα νέφη να ανεβώ.

Γιούπι γιαγια γιούπι γιούπι για (4φ)

Με θαυμάζουν σαν γυρνώ απ εκδρομή
με σακίδιο παγούρι και ραβδί
λεω πάντα την αλήθεια
κι έχω τούτη την συνήθεια
όπου βρίσκομαι να κάνω το καλό

Γιούπιγιαγια γιούπι γιούπι για (4φ)

11 ΜΑΖΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

Μαζί ξεκινήσαμε ατέλειωτο δρόμο
ώ γειά χαρά .
Κρατώντας πιστό φυλαχτό μας το Νόμο
ώ γειά χαρά .
Επωδός
Γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά
θάμαστε μαζί,
γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά
είμαστε πιστοί.

Κι αν θύελλες έρθουν να κρύψουν τ' αστέρια
ώ γειά χαρά .
Γνωρίζουμε εμείς να βαδίζουμε στέρεα
ώ γειά χαρά .

Γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά
θάμαστε μαζί
γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά
είμαστε πιστοί.

12 ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Στην κατασκήνωση στις εκδρομές παιδιά
στον στρατοπέδου γύρω - γύρω τη φωτιά
μακριά απ' την πόλη και επάνω στα βουνά
τραγουδάμε με χαρά.

Επωδός

Να η ζωή που δεν τη νοιώθει
όποιος δεν έζησε μαζί μας
όποιος δεν είδε τη ζωή μας
πάνω στα ψηλά βουνά.

Πάλι θα φύγουμε να πάμε μακριά έι
κει που δεν βρίσκεται ανθρώπου πατησιά
Στ' αγρίου Ολύμπου και στης Οίτης τις κορφές
στα λαγκάδια στις πλαγιές.

13 ΠΟΥ ΠΑΣ

Στον Προσκοπισμό ήλθαμε όλοι
να ζήσουμε ωραία ζωή
να ζούμε τη μέρα μας όλη
στα δάση και στην εξοχή.

Επωδός

Που πας που πας
έλα να ζήσεις μαζί με μας
Που πας που πας
έλα να ζήσεις με μας

Μες την συντροφιά μας θα μάθεις
να είσαι παντού γελαστός
Σκοπό της ζωής σου θε να 'χεις
να είσαι με όλους καλός

Επωδός

Θα μάθεις να βρίσκεις τον δρόμο
στα άγνωστα και σκοτεινά
Βοήθεια θε να 'χεις το Νόμο
και τα άστρα τα παντοτινά

14 ΤΟ ΚΕΦΙ ΣΟΥ ΠΟΤΕ

Το κέφι σου ποτέ δεν πρέπει να χαλάς
θα βρεις μες στη ζωή εμπόδια πολλά
δουλειά μα και χαρά το σύνθημά σου θα' ναι
πάντα κεφάτος και πρώτος στη δουλειά.

Επωδός

Μες στη ζωή παιδιά δεν πρέπει να' τεμπέλης
πάντα καλή καρδιά κι έτσι κάνεις ότι θέλεις
τρα λα λα λα λα λα λα λα λα κτλ.

Αν τύχει και θυμώσεις πάντα να γελάς
κατσούφης να μην είσαι ούτε και φουκαράς
να ακούς τους πιο μεγάλους που ξέρουν τη ζωή μην
είσαι μπούφος ούτε κι εγωϊστής.

15 "Για το 21" (1) (Μουσική: "Τα τζιτζίκια")

Η Παναγιά τα πέλαγα, κρατούσε στην ποδιά της
τη Σκιάθο και τη Σκόπελο, την Κύπρο τη γλυκιά της.
Στο Βόλο το 58, στην εκκλησιά πηγαίνει
στο Παραλίμνι το εικοστό πρώτο, μαζί του ψέλνει.

Ε, σεις προσκόποι μου άγγελοι, γεια και χαρά σας αδερφοί η φίλη
μας η "Ελπίδα" ζει
κι όλοι αποκρίνονται μαζί:

Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει
η φίλη μας η ελπίδα ζει
Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει
του γυρισμού η Ελπίδα ζει.

Απ' το φυλάκιο ψηλά, η Αμμόχωστος μού γνέφει
η παραλία, η αγορά, αχ πια ζωή δεν έχει.
Οι εκκλησιές και τα χωριά τα τουρκοπατημένα
προσμένουνε τη Λευτεριά, Εσένανε κι Εμένα.

Ε, σεις προσκόποι μου άγγελοι, γεια σας κι ώρα η καλή
η πόλη μου σας καρτερεί, να 'ρθετε να 'ρθει κι η ζωή.

Να 'ρθει η ζωή η ελληνική σ' αυτήν την πόλη
απ' τ' αρχαία κυπριακή.
Να 'ρθει η ζωή η ΕΛΛΗΝΙΚΗ σ' αυτήν την πόλη
απ' τ' ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ.

16 "Για το 21" (2) (Μουσική: "Νεφέλη")

(το τραγούδι το έχει γράψει η 58^η Κοινότητα Μαγνησίας)

Στο Βόλο ένα αστέρι, από την Κύπρο μόλις έχει φέρει
μήνυμα Ελπίδας απ' τα αρχαία μέρη
που ξένο πόδι κάποιο μεσημέρι, πάτησε τη ζωή.

Παιδιά αδικημένα, αφήσανε παιχνίδια σκορπισμένα σ'
αυλές σπιτιών που παίζαν καθισμένα
και τρέξαν για να φτάσουν ιδρωμένα
κάπου για να σωθούν.

Αδέρφια από την Κύπρο, μαζί με σας ξυπνήσαμε απ' τον ύπνο
και τώρα όλοι μαζί θα προσπαθούμε, πάλι να 'ρθει η ζωή
στα μέρη που 'χει λείψει, το φως το ελληνικό που 'χει εκλείψει
της Κύπρου το λουλούδι για να ανθίσει, σε όλο το νησί.

Θα ξημερώσει μέρα, που νέοι γέροι πια χωρίς φοβέρα θα
δουν τα μέρη που άφησαν μια μέρα
και πια δικά τους θα 'ναι πέρα ως πέρα
για πάντα στο εξής.

Τα σπίτια τους θα βρούνε και τον εχθρό ποτέ τους δε θα δούνε
Προσκοπισμό που τόσο αγαπούνε
θα φτιάξουνε και όλοι θα υμνούνε με πίστη στο Θεό.

Αδέρφια από την Κύπρο, μαζί με σας ξυπνήσαμε απ' τον ύπνο
και τώρα όλοι μαζί θα προσπαθούμε, πάλι να 'ρθει η ζωή
στα μέρη που 'χει λείψει, το φως το ελληνικό που 'χει εκλείψει
της Κύπρου το λουλούδι για να ανθίσει, σε όλο το νησί.

17 ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΜΑΣ

Ακούστε την φωνή μας
στο φως των αστερίων
στη δύσκολη εποχή μας
αφήστε την ζωή μας στα χέρια των παιδιών.
Τη μοναξιά τη σβήνουν
ανθρώπων οι φωνές
που ζεστασιά σκορπίζουν
εκεί που αντικρίζουν, (το φόβο στις ψυχές) (2).

Ρεφρέν:
Δυο πινελιές αγάπης, μια πινελιά ζωής
ν' αδράξεις πια τη μέρα σου μπορείς.
Έλα κι εσύ μαζί μας, να πιεις απ' την πηγή μας
τη γλύκα αυτού του κόσμου να γευτείς, να γευτείς.
Αγάπη, φως και ελπίδα
μες την ματιά σου είδα
μου άπλωσες το χέρι
με της φιλίας τ' αγέρι τον κόσμο για να δω.

Η μέρα αυτή χαράζει
φτερουγίσματα πουλιών
ο κόσμος ξημερώνει
κι εσείς δεν θα 'στε μόνοι (μεσ' τον προσκοπισμό) (2). Δυο
πινελιές αγάπης, μια πινελιά ζωής
ν' αδράξεις πια τη μέρα σου μπορείς.
Έλα κι εσύ μαζί μας, να πιεις απ' την πηγή μας
τη γλύκα αυτού του κόσμου να γευτείς, να γευτείς.

18 ΑΠ΄ ΤΑ ΨΗΛΑ ΓΙΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ

Ψηλά βουνά έχει η ζωή μας
στις πιο απάτητες κορφές τους η χαρά
δεν μας τρομάζουν χιόνια
το δρόμο ξέρουμε που βγάζει στα ψηλά...

Ρεφρέν:

Απ΄ τα ψηλά για πιο ψηλά κινάμε
πάνω απ΄ τ΄ αστέρια φτερουγίζει η ψυχή μας
κι είναι η ζωή μας
ουράνιο τόξο μεσ΄ στη μπόρα αυτής της Γης.

Πιασμένοι όλοι, χέρι - χέρι
θε ν΄ ανεβούμε ως την πιο ψηλή κορφή
πάντα αδελφωμένοι
να ρθει η αγάπη ν΄ αγκαλιάσει όλη τη Γη.
Ρεφρέν

19 ΒΑΔΙΖΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΥΝΕΧΩΣ

Βάδιζε μπροστά συνεχώς
κοίταζε πάντα στο φως
χαμογέλα δεν είν' αργά
έχεις ψυχή έχεις καρδιά.

Ψάχνε μέσα σου συνεχώς
γύρω σου υπάρχει το φως
δίπλα σου τ' άλλα παιδιά
υπάρχει ακόμα ανθρωπιά.

Η ζωή κυλά συνεχώς
φρόντιζε να είσαι στο φως
πίστευε πως δεν είν' αργά
μείνε νέος παντοτινά.

Δούλευε μ' ένα σκοπό
κάν' τον κόσμο τούτον εδώ
πιο καλό απ' ότι τον βρεις
προσπάθησε εσύ κι εμείς

20 BROWNSEA

Φύγαν πέρασαν τα χρόνια
κι όμως πάντα θε να ζει
η φωτιά που εξεπετάχτει
από 'κεινο το νησί.

Ρεφρέν:

Είναι μακριά αυτή η βραδιά στο Brownsea.
Είναι η φωτιά που μας θερμαίνει την ψυχή.
Είναι η σιωπή που αυτή αιώνια μαρτυρά.
Είναι χαρά που μας ενώνει από παιδιά.

Στη φωτιά μας μαζεμένοι
σιωπηλοί προσκυνητές
οι ματιές μας θαμπωμένες
οι αναμνήσεις μας νωπές.

Ρεφρέν

90 χρόνια τώρα
κυνηγάμε τις κορφές
για να ζήσουμε ενωμένοι
σαν ιδανικές μορφές.

Ρεφρέν (2)

21 ΓΕΦΥΡΑ

Εσείς που τώρα φτιάχνετε το αύριο,
παιδιά όλης της Γης με ξενιοασιά,
κρατήστε της ζωής σας το πηδάλιο,
χαράξτε την πορεία σας μπροστά.

Ρεφρέν:

Φτιάξτε μια γέφυρα, φτιάξτε μια γέφυρα, μεγάλη, να
γεφυρώσουμε το χάσμα της ζωής.
Φτιάξτε μια γέφυρα, δώστε τα χέρια σας και πάλι, την
αδικία κανείς δεν πρέπει να δεχτεί.

Ρεφρέν

Σ' εσάς θα παραδώσουμε σκυτάλη,
σ' εσάς θα εμπιστευθούμε την ζωή.
Προσπάθεια να κάνετε μεγάλη,
για να 'ρθει χαρά σε όλη τη Γη.

Ρεφρέν

Θα φτιάξουμε ένα κόσμο δίχως πόνο
θα δώσουμε ζωή Προσκοπική
χαρά θα βασιλεύει αυτή μόνο
για να 'ναι παντοτινή.

Ρεφρέν

22 ΓΥΡΩ - ΓΥΡΩ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Όλοι γύρω μαζεμένοι,
γύρω - γύρω στη φωτιά,
στους σκοπούς μας ενωμένοι,
γύρω - γύρω στη φωτιά,
οι ανθρώπινες καρδιές μας
ας γεμίσουμε χαρά. (2)

Με τις σκέψεις μας καθάριες,
ανεβαίνει η φωτιά
τραγουδάμε τις χαρές μας
ανεβαίνει η φωτιά,
και απλώνουμε στην πλάση
την Προσκοπική καρδιά. (2)

Ας σβήσουμε όλα τα πάθη
όπως σβήνει η φωτιά,
ας ξεχάσουμε τις λύπες,
όπως σβήνει η φωτιά

η αγάπη δεν θα σβήσει
ούτ' η ανθρώπινη χαρά. (2)

23 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

Δεν είναι του ήλιου οι αχτίδες
που βλέπεις να βγαίνουν το πρωινό.
Δεν είναι το παιχνίδι της φλόγας
επάνω στα ξυλά το δειλινό.

Ρεφρέν:

Είν' η παρέα που αγαπάς
περνάς ωραία όπου και αν πας
είν' της ζωής σου η κάθε στιγμή
που θυμάσαι.

Δεν είναι οι σκέψεις που φεύγουν
καβάλα σ' αγέρι θαλασσινά.
Δεν είναι η ανάσα που αχνίζει
επάνω στο χιόνι σε κάποιο βουνό.

Ρεφρέν

Δεν είναι η πόλη που αφήνεις
ορίζοντα να βρεις πιο φωτεινό.
Δεν είναι οι δρόμοι που βλέπεις
ν' ανοίγονται μπρος σου το πρωινό.
Ρεφρέν

24 ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ

Είμαστε εμείς της νέας ζωής
οι αληθινοί της οικοδόμοι,
με τα φτερά της θειας πνοής,
όλοι ανοιχτοί για μας οι δρόμοι. (2)

Με την αυγή ξυπνάμε αγνοί
και λάμπει γύρω μας η λάσπη,
φεγγοβολούνε οι ουρανοί,
να μπορούσε ο νους μας να τους φτάσει. (2)

Γεια σας χαρά σας αδελφοί,
που δεν σας λύγισαν οι κόποι,
πλάι σας βαδίζουμε πιστοί
κι εμείς λεβέντες στρατοκόποι. (2)

Εμπρός ν' αρχίσουμε δουλειά
χρυσά να χτίσουμε παλάτια,
τ' άγρια να ανέβουμε σκαλιά
με της αγνής ψυχής τα μάτια. (2)
Κι έτσι αθώοι σαν τα πουλιά,

και φλογεροί ωσάν τον ήλιο
λευκά θ' ανοίξουμε πανιά
για της αγάπης το βασίλειο.

25 ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ρεφρέν:

Έλα μαζί μας -ζί μας -ζί μας
δες την ζωή μας -ή μας -ή μας
σε κατασκήνωση - εκδρομή
σε μια χαρούμενη ζωή.

Ένας για όλους - όλους - όλους
κι όλοι για ένα - ένα - ένα
είναι το σύνθημα για μας
για να βαδίζουμε μπροστά.

Μέσα στις δράσεις μας παιδιά
μας έχουν στρώσει στη δουλειά
λάντζα, καψόνι και σκοπιές
κι αυτά δεν είναι υπερβολές.

Πρωί - πρωί μας ξυπνάν
όλο αγγαρείες μας ζητάν
μα κέφι έχουμε εμείς
σαν Πρόσκοποι, μην απορείς...

Ρεφρέν

Και το βραδάκι στη πυρά
θα τραγουδάμε με χαρά
τις όμορφες μας τις στιγμές
μόνο αυτές είναι αρκετές.

Μα κάποτε σαν φύγουμε
και μόνοι σπίτι μείνουμε
τότε θα ξέρουμε καλά
πως αγαπάμε όλα αυτά...

Ρεφρέν

26 ΕΛΛΗΜΑΣ

Να 'σαι έτοιμος την άλλη Κυριακή
ξεκινάμε να πάμε τρελή εκδρομή
προετοίμασε εφόδια, παγούρι, νερό
βάλτα σε σακιδιάκι, βαλίτσα μη δω.

Ρεφρέν:

Έλα μαζί μας, στην εκδρομή και στη τρέλα μας
έλα μας, έλα μας.

Όλη μέρα θα παίζεις παιχνίδια πολλά
κράτα δύναμη, στο τέλος υπάρχει πυρά
θα 'ναι μια ευκαιρία μοναδική
θα 'ναι η Ενωμοτία, να είσαι και συ.

Ρεφρέν

Αν που ξέχασα για το φαΐ να σου πω
θα 'ναι γεύμα νόστιμο και θρεπτικό
κι αν ρωτάς το που και πως θα μαγειρευτεί
έχεις αναλάβει σκεύη να βρεις εσύ.

Ρεφρέν

27 ΕΛΛΑΦΙΛΕ

Ξεκινάμε, ξεκινάμε

κι έχουμε για στόχο μας

κάθε άνθρωπος να κάνει

ότι λέει ο Νόμος μας.

Έλα φίλε, αδελφέ μου,

πάρε τώρα μόνο αυτό,

την αγάπη λίγο κέφι

και μαντήλι στο λαϊμό.

Στην αρχή με το παιχνίδι

και τους κόμπους, τις φωτιές,

καλές πράξεις και αγάπη

πάντα μέσα στις καρδιές.

Ένα μήνυμα αγάπης

σ' ευτυχείς και δυστυχείς

είμαστε όλοι μας αδέρφια

έτσι ας γίνεται και 'σεις.

Μόνο ένα μικρό σποράκι

ρίξαμε εμείς στη Γη

κι όμως κάποτε θα φέξει

σ' ένα δάσος η αυγή.

Έλα φίλε, αδελφέ μου,

πάρε τώρα μόνο αυτό,

την αγάπη, λίγο κέφι

και μαντήλι στο λαϊμό.

28 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ

Ήταν μια μέρα που γυρνούσα μοναχός
και που ζητούσα να βρω ευτυχίας λίγο φως,
τότε μια γνωριμία που 'ρθε κείνη τη στιγμή,
μου 'δωσε θάρρος στη ζωή.

Ρεφρέν:

Ελαλαέ λα-λα-λα

λα-λα-λα-λα λα-λα-λα-λα

Ελαλαέ λα-λα-λα

λα-λα-λα-λα λα-λα-λα-λα

Ελαλαέ λα-λα-λα

λα-λα-λα-λα λα-λα-λα-λα

λα λα λα-λα-λα-λα.

Και από τότε που δεν είμαι μοναχός,
φίλος μου είναι ο Ελληνικός Προσκοπισμός
μ' ευγνωμοσύνη θυμάμαι όλα κείνα τα παλιά
και την τυχαία γνωριμιά.

Ρεφρέν

Κι' όπως μια σπίθα σε ολόξερα κλαδιά,
και ο Προσκοπισμός φουντώνει αγάπη στην καρδιά, σαν
φιλική φωνή σε ερημιά που συγκινεί,
δίνει χαρά σ' όποιον ποθεί.

Ρεφρέν

29 ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ

Εμείς είμαστε Πρόσκοποι

ψυχή και σώματα γέρα,

δυνατά.

Ο ρόλος μας εδώ στη Γη

είναι να σκορπούμε την χαρά.

Ό,τι και αν πει ο Πρόσκοπος

ο λόγος του είναι πιστευτός

(και κάθε νόμος της γλυκιάς

πατρίδας είναι πάντα σεβαστός). (2)

Φερόμαστε αδελφικά

προς κάθε άλλο Πρόσκοπο,

και βοηθούμε με χαρά

τον άρρωστο και τον φτωχό.

Αγνές είναι οι σκέψεις, καλές είναι οι πράξεις

και οικονόμος είναι αυτός

(είναι εργατικός κι αποφασιστικός,

είναι προς όλους αδελφός) (2)

30 ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΛΕΜΕ ΝΑΙ

Εμείς οι Πρόσκοποι λέμε ΝΑΙ

στα ωραία λέμε ΝΑΙ

στη θρησκεία λέμε ΝΑΙ

στη σημαία λέμε ΝΑΙ

στη βοήθεια λέμε ΝΑΙ

στην ειρήνη λέμε ΝΑΙ

ΌΧΙ λέμε στο μίσος

ΟΧΙ στον πόλεμο παιδιά (2)

Στην αλήθεια λέμε ΝΑΙ

στην οικονομία ΝΑΙ

για δημιουργία ΝΑΙ

για αυτοπειθαρχία ΝΑΙ

στα τραγούδια λέμε ΝΑΙ

ΟΧΙ στην αυταρχία

ΟΧΙ και στην αμάθεια. (2)

Στους γονείς μα λέμε ΝΑΙ

στη φιλία λέμε ΝΑΙ

για τη φύση λέμε ΝΑΙ

στην ευθύνη λέμε ΝΑΙ

για το σέβας λέμε ΝΑΙ

και για το Τριφύλλι ΝΑΙ

ΟΧΙ λέμε στην πόλη

ΟΧΙ και στο μπετόν αρμέ. (2)

31 ΕΝΑ - ΤΡΙΑ - ΠΕΝΤΕ - ΕΝΝΙΑ

Ένα - τρία - πέντε - εννιά
όρτσα ανοίχτε τα πανιά
ένα - τρία - πέντε - οχτώ μου
πάρε αγέρα τα΄ όνειρό μου.

Μήνυμα μαλαματένιο
πίνω αγέρα δεν χορταίνω (2)
μήνυμα καλό σου φέρνω.

Ένα - τρία - πέντε - εννιά
με τα΄ ανέμου τα πανιά
ένα - τρία - πέντε - οχτώ μου
φέρνω τη χαρά του κόσμου.

Η αυγή γεννά το χρώμα
το λουλούδι ανθεί στο χώμα (2)
το τραγούδι ανθεί στο στόμα.

Θες να μου πεις τον τρόπο

της ζωής σου κάτι τάραξε,

θες να μου πεις στο βάθος

της καρδιάς σου κάτι άλλαξε.

Για ένα σκοπό εμείς θα προχωρούμε σε

ένα ρυθμό εμείς θα τραγουδούμε

Πρόσκοποι όλοι μαζί ενωμένοι

με μια φωνή είμαστε αδελφωμένοι. Θες

να μου πεις

τα χρόνια που μας χώρισαν πως χάθηκαν

θες να μου πεις τα οράματα

που βάζουμε πως πλάστηκαν.

Πλα-στήκανε για εμάς που προσπαθούμε

πλα-στήκανε και σαν πουλιά πετούνε.

Γι αυτό και εμείς μαζί θα προχωρούμε

σε ένα ρυθμό εμείς θα τραγουδούμε

Πρόσκοποι όλοι μαζί ενωμένοι

με μια φωνή είμαστε αδελφωμένοι.

33 ΕΠΗΓΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

Επήγα μια μέρα να πάρω αέρα
στη θάλασσα με το μπαμπά,
και είδα ανθρώπους τους λέγαν Προσκόπους
με παντελονάκια κοντά.

Έπαιζαν, γελούσαν, πηδούσαν, φυρούσαν
και όλοι φαίνονταν καλοί,
και ο μπαμπάς σε λιγάκι μου λέει
«Βρε Γιαννάκη, δε βάζεις κι εσύ την στολή;»

Ωχ, πως μου 'ρθε αυτό το κακό

Ωχ, και θα τρελαθώ

Δε μ' αρέσουν εμένα οι εκδρομές

Ωχ, αυτές οι εκδρομές.

Με πήραν, με ντύσαν και πάλι με φτιάξαν

ολόκληρο μες το χακί,

μου 'δωσαν καπέλο πλατύ σα μαστέλο

και ένα κοντάρι μακρύ.

Μου 'δώσαν μαντίλι, κορδόνι, τριφύλλι

και μου 'παν τράβα εμπρός,

γιατί Πρόσκοπος είσαι, διαρκώς θα κινείσαι

όπου σε διατάξει ο Αρχηγός.

34 ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΦΙΠΠΟΙ

Έρχονται έφιπποι

και με σαλπίσματα
οι κυνηγοί στο κυνήγι
λάμπει ωχρό το φως
του φεγγαριού ψηλά
και κελαηδούν τα πουλάκια
Παμ - παμ - παράμ - παμ - παμ ...

Να τα σκυλιά ορμούν
και με κραυγές χαράς
κύκλωσαν ένα ελάφι
τρέχει το δύστυχο,
τρέχει και κρύβεται
για να σωθεί απ' τα βόλια.
Παμ - παμ - παράμ - παμ - παμ ...

Φεύγουν οι κυνηγοί,
πάνε στα σπίτια τους
με το πολύ το κυνήγι
σ' ένα παράθυρο,
μια παιδική ματιά
βλέπει με πόνο κι αγάπη.
Μμμ - μμμ

Νύχτα πέφτει στα βουνά
το φεγγάρι πάνω φέγγει
αεράκι που φυσά
και γλυκά πάνω μας τρέχει.
Δέντρα γύρω μας πολλά
εν' αστέρι κάπου πέφτει
μια ευχή κ' μια σκέψη
της δικιάς μας συντροφιάς.
Έτσι μάθαμε εμείς
ζούμε πάντα μεσ' την φύση
ζούμε κάθε της στιγμή
έτσι μάθαμε εμείς.

36 ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Να 'ρθεις αυτή την όμορφη εποχή
και το τριφύλλι για πανί, να φύγουμε μαζί. Να
'ρθεις και με καρδιά Προσκοπική
να ζήσουμ' όλοι μια ζωή κατασκηνωτική. Ζήσε
την περιπέτεια, είν' όλα υπέροχα, σκηνές,
πύρες μπερδέματα,
παιχνίδια, μαγειρέματα και πάντα
τραγούδι, γέλιο, κέφι, αγάπη και χαρά
δουλειά, ευθύνη και μπλα - μπλα
μα όταν όλα τελειώνουνε θα λες.
Την περιπέτεια έλα και ζήσε
την περιπέτεια, όπου βρεθεί...
και στην καρδιά σου για πάντα κλείσε
τη προσφορά σου για το παιδί.

37 ΖΩΓΡΑΦΙΖΕ...

Ζωγράφιζε...

ψάξε να βρεις τις πιο μικρές χαρές,
που ομορφαίνουν αυτή την πεζή
σκληρή ζωή.

Ζωγράφιζε...

και βάφε όσο πιο συχνά μπορείς,
το χρώμα είναι της ζωής το φως
μην το ξεχνάς.

Ζωγράφιζε...

παρ' την παλέτα και τον μουσαμά,
δίωξε την λύπη, δώσε την χαρά
με χρώματα.

Ζωγράφιζε...

Και δώσε ύφος μέσα από την ψυχή
σκορπά παντού το φως και την ζωή
της τέχνης , της καλής.

38 ΖΩΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ Ι

Σαν ήμουν πιτσιρίκος μια σταλιά,

με ντύσανε αμέσως στα χακιά.

Με βλέπανε και σκάγανε στα γέλια οι δικοί

μα εγώ ζητούσα φίλοι μου ζωή Προσκοπική.

Παραραραμ - παμ - παμ

Παραραραμ - παμ - παμ

Να δένω κόμπους άδετους με 'μαθαν στο λεπτό, να

λύνω κόμπους άλυτους, άλλο τρανό κι αυτό. Με

τάραξαν στις εκδρομές φασόλια και φακή, μα εγώ

ζητούσα φίλοι μου ζωή Προσκοπική.

Παραραραμ - παμ - παμ

Παραραραμ - παμ - παμ

Στο πλύσιμο ξεπέρασα τη μάνα μου παιδιά, να

καθαρίζω ξέρετε μου πιάστηκε η καρδιά. Σκοπός

από τις δυο ως τις έξι το πρωί

μα εγώ ζητούσα φίλοι μου ζωή Προσκοπική.

Παραραραμ - παμ - παμ

Παραραραμ - παμ - παμ

Και τώρα που την έμαθα την κόλαση αυτή,

κι από τη μύτη πιάστηκα σαν έξυπνο πουλί.

Οι πίκρες και τα βάσανα την 'καναν ζηλευτή

κι ονειρεμένη αυτή ζωή την λεν προσκοπική.

Παραραραμ - παμ - παμ

Παραραραμ - παμ - παμ

Άλλοι γυρνάνε μεσ' τη γειτονιά
μα εμείς γυρνάμε πάνω στα βουνά,
μακριά από της πόλης τη καπνιά
μέσα στη φύση με ξεγνοιασιά.

Ρεφρέν:

Όλοι την αγαπάμε αυτή
τη ζωή τη Προσκοπική
όλοι την αγαπάμε πολύ (2)
γιατί μας δίνει μια νέα πνοή.
Άλλοι ξυπνάνε αρκετά αργά
εμείς ξυπνάμε απ' τα χαράματα,
και μες τη κρύα πρωινή δροσιά
με κέφι αρχίζουμε δουλειά.

Ρεφρέν

Στάλα - στάλα η βροχή

όλα τα μουσκεύει

στάλα - στάλα η βροχή

βρέχεσαι κι εσύ.

Ξέρω καλά το δρόμο,

γνωρίζω το χωριό

περνώ μεσ' απ' τις λάσπες

κι όμως πάντα τραγουδώ.

Πατάω μεσ' στη λάσπη,

βουτιέμαι ως το λαιμό,

όμως εγώ προσέχω πάντα

να μη λερωθώ.

Μα πίσω απ' τη μαυρίλα

βγαίνει ο ήλιος χαρωπός,

στεγνώνει το χωριό

κι όλους κι όλα στο λεπτό.

Στάλα - στάλα η βροχή

τα σύννεφα φεύγουν

έπαψε πια η βροχή

στέγνωσες κι εσύ.

41 Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ

Κάπου μέσα στην καρδιά μας

ζει μια άλλη γειτονιά

όμορφη και ονειρεμένη

όπως ήτανε παλιά

Με σπιτάκια και ανθρώπους

δίπλα - δίπλα λες και είχαν μια καρδιά

με γαζίες να μεθάνε όλους

και στους δρόμους τρέχανε παιδιά.

Ξεχασμένη γειτονιά μας

έλα εδώ ζωντάνεψε

πες μας κάτι απ' τη ζωή σου

όπως άλλοτε.

Νάτη - νάτη η αυλή μας

γλάστρες με γεράνια και βασιλικό

και το βράδυ έξω στο πεζούλι

κουβεντούλα κάτω απ' τη μουριά.

Νάτη - νάτη κι η παρέα

στην αλάνα τόπι και κυνηγητό

και τα κοριτσάκια σαν κουμπάρες

φτιάχνουν από λάσπη φαγητό

Ξεχασμένη πολιτεία

αχ και να ζωντάνεψες

να ομορφύνεις τη ζωή μας

κι όλους να αγκάλιαζες.

Ολαρία - ολαρά...

Χρώμα πέφτει από ψηλά

χρώμα πέφτει και τονώνει τη ζωή μας

και το κέφι μας τραβάει για τα ψηλά.

Χρώμα πέφτει και ομορφαίνει την ψυχή μας

στην καρδιά μας κάποιος ακουμπά...

Ολαρία - ολαρα

Το πινέλο πάει στραβά

οι σκιές με τις ανταύγειες συναντιούνται

και τα πρόσωπα ασχημαίνουν στο πανί

στην παλέτα οι μπογιές μας τυραννιούνται.

Αχ! Ο δύσμοιρος δε βγάζω πια ψωμί...

Ολαρία - ολαρά...

Καθισμένος στη γωνιά

περιμένω τον πελάτη να καθίσει

να ποζάρει στο προφίλ και στο ανφάς.

Σ' ένα τοίχο θα το βάλει να θαυμάσει

το πιγούνι του τι όμορφα κρεμάς!...

Ολαρία - ολαρά...

Χρώμα πέφτει από ψηλά.

Απ' 'να βελανίδι

ξεφύτρωσε μια δρυς

βαθιές είναι οι ρίζες

και ο κορμός βαρύς.

Τα φύλλα της μυριάδες

χιλιάδες τα κλαριά

κρατάνε στην κορυφή τους

τ' αστέρι του βορρά.

Κι από το Βοριά πέρα στο νοτιά

σε ανατολή και δύση

η αγάπη πάλι κι η χαρά

το χορό έχουνε στήσει.

Τραλα - λα - λα - λα

Την Ιστορία την γράφουν μόνο
όσοι δεν φεύγουν ποτέ, ποτέ
μπροστά στη λύπη, μπροστά στον πόνο,
οι νικητές, οι νικητές.

Αυτοί που ξέρουν να πολεμάνε
στήθος με στήθος κάθε φορά
αυτοί που ξέρουν πως να νικάνε
στη συμφορά, στη συμφορά.

Αυτοί που ξέρουν το πως να χτίζουν
πως ν' αγαπιούνται σαν αδερφοί
όταν οι άλλοι γύρω σκορπίζουν
καταστροφή, καταστροφή.

Αυτοί που ξέρουν στ' ανεμοβρόχι
απ' τη γαλήνη της προσευχής
αυτοί που ξέρουν να λένε "όχι"
κι άλλος κανείς κι άλλος κανείς.

Την ιστορία την γράφουν μόνο
με την αγάπη μόνον μ' αυτή
ώρα την ώρα, χρόνο με χρόνο,
οι δυνατοί, οι δυνατοί.

45 Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ

Πως πέρασαν οι μέρες
τελείωσαν πια οι διακοπές
τώρα ας μαζέψουμε κουβέρτες
καζάνια και σκηνές.

Γεια χαρά, σας χαιρετούμε
φεύγουμε απ' την εξοχή
μπορεί του χρόνου να 'ρθουμε
πάλι εδώ παιδιά μαζί.

Αντίο πια παιχνίδια
πηδήματα κυνηγητά
στα μονοπάτια έχουν σβήσει
τ' αχνάρια μας πια.

Αντίο 'σεις φωτιές μας
που λάμπατε μεσ' στη νυχτιά
αντίο τραγούδια, παραμύθια,
ο καιρός πως περνά.

Εμπρός πάμε στην πόλη,
στην κατασκήνωση παιδιά,

πράγματα χρήσιμα κι ωραία
μας μάθανε πολλά.

Ο Θεός ας διατηρήσει
στη θύμηση μας όλα αυτά
στη Γη τη δόξα Του θωρούμε
τον υμνούμε θερμά.

Ήτανε μια φρεγάτα παιδιά,
ήτανε μια φρεγάτα
γλάρο τη λέγανε,
φτιάξε μια καντηλίτσα
γλάρο τη λέγανε,
κάνε μια ψαλιδιά.

Στο πρώτο της ταξίδι παιδιά
στο πρώτο της ταξίδι
όλα πάνε καλά,
κάνε μια καντηλίτσα
όλα πάνε καλά,
κάνε μια ψαλιδιά.

Στο δεύτερο ταξίδι παιδιά
στο δεύτερο ταξίδι
κοπήκαν τα σχοινιά,
κάνε μια καντηλίτσα
κοπήκαν τα σχοινιά,
κάνε μια ψαλιδιά.

Στο τρίτο της ταξίδι παιδιά
στο τρίτο της ταξίδι
σχιστήκαν τα πανιά,
κάνε μια καντηλίτσα
σχιστήκαν τα πανιά,
κάνε μια ψαλιδιά.

Στο τέταρτο ταξίδι παιδιά
στο τέταρτο ταξίδι
εμπήκανε νερά,
κάνε μια καντηλίτσα
εμπήκανε νερά,
κάνε μια ψαλιδιά.

Το πλήρωμά της όλο παιδιά
το πλήρωμά της όλο
πνίγηκε στα ρηχά,
κάνε μια καντηλίτσα
πνίγηκε στα ρηχά,
κάνε μια ψαλιδιά.

Εσώθηκε ένας μόνο παιδιά
εσώθηκε ένας μόνο
χωρίς να κολυμπά,
κάνε μια καντηλίτσα
χωρίς να κολυμπά,
κάνε μια ψαλιδιά.

Χρυσώνουν την πηγή οι αχτίδες την αυγή

και μπαίνει γελαστός ο ήλιος στη σκηνή

ξυπνάμε με χαρά κι αρχίζουμε δουλειά

Πρόσκοποι σωστοί γεμάτοι προκοπή

Έχει η φύση χαρές σ' όλες τις εποχές

και έχει η ζωή χαρές αληθινές.

Τραγουδάμε πολύ και είμαστε καλοί

και δίνουμε βοήθεια σ' όποιον μας καλεί.

Εμπρός, εμπρός όλοι μαζί

για μας θ' ανθίζει πάντα η νιότης

και πάντα εμείς για το καλό

θα 'μάγε πρόθυμοι και πρώτοι.

Στην κατασκήνωση ήρθαμε για άλλη μια φορά
κάθε καινούργιο χρόνο σαν και σήμερα
με γέλιο κέφι και χαρά αρχίζουμε δουλειά
βάζοντας στη ζωή μας νέα σύνορα.

Κι αρμενίζαμε στα πέλαγα γυρνώντας στα παλιά
στα παραμύθια ζήσαμε γίναμε ήρωες ξανά
τα παραμύθια παίξαμε κι όλα γίναν αληθινά
και το βραδάκι στήναμε όλοι γύρω απ' τη φωτιά
τα σκηνικά του θιάσου π' οδηγούσε πιο μακριά.

Το παραμύθι τέλειωσε σε τούτη την πυρά
έναν καινούργιο χρόνο σαν και σήμερα

και γράφτηκαν με δάκρυα οι αναμνήσεις μας.

Κι αρμενίζαμε στα πέλαγα γυρνώντας στα παλιά
στα παραμύθια ζήσαμε γίναμε ήρωες ξανά
τα παραμύθια παίξαμε κι όλα γίναν αληθινά
και το βραδάκι στήναμε όλοι γύρω απ' τη φωτιά
τα σκηνικά του θιάσου π' οδηγούσε πιο μακριά.

Ρεφρέν:

Θυμήσου όπου πας
στιγμές χαράς
στιγμές χαράς μαζί με μας
στον κύκλο της πυράς

Τα πουλιά κελαηδούν μαζί μας,
παίζουν τ' άστρα με το φως
την πρωινή την προσευχή μας
χαιρόταν κι ο Θεός

Ρεφρέν

Χρυσάφηνιες ηλιαχτίδες
σε γαλάζιους ουραμούς
για μας της φύσης οι σελίδες
σε τόνους γιορτινούς

Ρεφρέν

Περιπέτειες ωραίες,
αναμνήσεις ζωηρές
ονείρου σκιές, φιλίες νέες
αγνές, χρυσές, γερές.

Ρεφρέν

Με παλμό και φλόγα ξεκινάμε
να σκορπίσουμε το φως παντού
ως την άκρη του κόσμου θα πάμε
για την ιδέα του Προσκοπισμού. (2)

Θέλουμε να λάμψει η αλήθεια
σ' όλες τις ανθρώπινες καρδιές
που με λαχτάρα φωνάζουν βοήθεια
για να μπορέσουν να γίνουν πιο καλές.

Αδέλφια κίτρινα, λευκά και μαύρα
τα χέρια ενώστε δέστε σφιχτά
η αγάπη που γίνεται λαβα
θα μας ενώσει όλους μαζί ξανά. (2)

51 ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΜΕ

Και ξεκινάμε και ξεκινάμε για το ταξίδι.
Καλός αέρας φουσκώνει τα πανιά μας.
Τα ψαροπούλια να πετάνε συντροφιά μας
και την αγάπη να 'χουμε μες την καρδιά μας.
Και αν στο δρόμο μας βρεθούν φουρτούνες τόσες
ξέρουμε πάντα εμείς πώς να τις προσπερνάμε
μηνύματα ως τα πέρατα τις Γης θα πάμε
ειρήνη συναδέλφωση σ' όλο τον κόσμο.
Θα φτιάξουμε τότε ένα κόσμο πιο ωραίο
δάκρυα στα μάτια ποτέ πια δεν θα κυλήσουν
κι οι λαοί ειρήνη θα ζήσουν
το φως του ήλιου θα νικήσει το σκοτάδι
Και αν σου λένε πως ποτέ δεν θα νικήσεις
κι αν το ξέρεις κάπου μέσα σου κι εσύ
τον αγώνα σου ποτέ μην σταματήσεις
δώσε την μάχη σου και θα 'σαι ο νικητής.
Στη ζωή σου μη διστάσεις να παλεύεις
όταν το άδικο σου πνίγει την ψυχή
καταστάσεις που στα μάτια σαν κοιτάζεις
χαμηλώνουνε το βλέμμα από ντροπή.
Με το φως δεν είναι όπως όλα τ' αλλά
που το λίγο χάνει πάντα απ' το πολύ
σκέψου μια πυγολαμπίδα μόνο φτάνει
να σκορπίσει το σκοτάδι μιας ζωής.

52 Το τραίνο

Όταν μέσ' το τραίνο
ψάχνεις για το φρένο
τράβα το κορδόνι,
που βρίσκεται ψηλά.

53 Είμαι σ' ένα τραίνο

Είμαι σ' ένα τραίνο
που με ανεβάζει και με κατεβάζει
και στην ανηφόρα και στην κατηφόρα

τσαφ - τσουφ, τσαφ - τσουφ, προχωρεί.

54 Καλώς ήρθατε

Αλί, αλό, αλό
καλώς ήρθατε εδώ.

55 Η ρεματιά

Κάτω στη ρεματιά
τ' αηδόνι γλυκοκελαϊδά.

56 Η φύση

Έχει η φύση ομορφιές
είναι γεμάτη μυρουδιές
τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν
τρέχουν οι πηγές.

57 Ήταν όμορφα

Ήταν όμορφα (2)
ήταν όλα τόσα όμορφα.

Τραγουδήσαμε και χαρήκαμε
όλοι ετούτη τη βραδιά.

Ας πιαστούμε αδελφωμένοι
Ας πιαστούμε αδελφωμένοι,
γύρω στη ζεστή φωτιά,
ας ενώσουμε τα χέρια
και ας πούμε: γεια χαρά.

58 Το τριζόνι

Άκου το τριζόνι μες στη σιγαλιά
κρί κρί κρί κρί κριρά.

Σηκωθείτε παιδιά

Σηκωθείτε παιδιά
λαλεί πετεινός
ο ήλιος σε λίγο
προβάλλει λαμπρός.

Αράμ ψαμ ψαμ
Αράμ - ψαμ - ψαμ, αραμ - ψαμ - ψαμ,
γούλι - γούλι - γούλι - γούλι - γούλι
ραμ - ψαμ - ψαμ.

Αράβι - αράβι
γούλι - γούλι - γούλι - γούλι - γούλι
ραμ - ψαμ - ψαμ.

59 Ο μύλος

Τι όμορφος που είναι ο μύλος σαν γυρίζει
και το νερό που πέφτει στη ρόδα
δίνει γύρισμα γερο, δίνει γύρισμα γερο
στης ρόδα το φτερό.

Και το νερό κυλάει και πέφτει πάλι
έξω απαλό, έξω απαλό
και τρέχει στο χωριό.

60 Ο ψύλλος

Στο πάτωμα της Λέσχη μας
κάθεται ένας ψύλλος.

Μας αρέσει ο ψύλλος μας
κι ας μην είναι φίλος μας.

Στο πάτωμα της λέσχη μας
κάθεται ένας ψύλλος.

61 Πήγαινε γοργά

Πήγαινε γοργά μ' ανοιχτά φτερά
πάντοτε πρόσχαρα μ' απλόχερα
σκόρπα τη χαρά.

62 Η καμπάνα του χωριού μας

Η καμπάνα του χωριού μας
την ακούτε παιδιά;

Τι γλυκά σημαίνει! (2)
Ντιν - νταν - νταν. (2)

63 Ελάτε στο καμ - φάερ

Ελάτε στο καμ - φάερ
όλοι με μια καρδιά
ελάτε λате λате
γύρω στη φωτιά.

64 Ένα ποντίκι

Ένα ποντίκι πώπω τι φρίκη
κάθεται και κλαιει
μπούχου μπούχου
και η φωλιά του καιει.

Μύτη, γόνατα και πόδια στη σειρά
Μύτη, γόνατα και πόδια στη σειρά (2)

μάτια, μύτη, στόμα και κοιλιά
μύτη, γόνατα και πόδια στη σειρά.

65 Ο κούκος

Ο αέρας μουρμουρίζει
μέσα από τα κλαδιά

και πέρα απαντάει
του κούκου η λαλιά

κούκου - κούκου (2)
τουϊ - τουϊ - τουτού (2)

66 Τρεις ποντικοί

Τρεις ποντικοί - τρεις ποντικοί
τρέχουν πολύ - τρέχουν πολύ
κυνηγούν τη γρια με τ' άσπρα μαλλιά
με γυαλιά εις τ' αυτιά, με μαύρη ποδιά

θα την πιάσουν γέρα, αφού τρέχουν καλά
σαν τρεις λαγοί, σαν τρεις λαγοί.

67 Γέλα - γέλα

Γέλα, γέλα, γέλα, γέλα
μεσ' τα δάση στα βουνά
να ο καλός καιρός θα ξανάρθει
χαχαχα, γέλα συ ξανά.

68 Όμορφο δείλι

Ω! Ποσ' όμορφο
είναι το δείλι (2)

όταν η καμπάνα
κράζει, μας φωνάζει.

Ντιν - νταν. (3)

69 Ο Νόμος

Εν' αστέρι φωτεινό
δείχνει απ' τον ουρανό
την Υπόσχεση, τον Νόμο
στο Προσκοπικό μας δρόμο.

70 Το τζάκι

Του καινούριου του τζακιού μου
η φωτιά, η φωτιά
δες πως λαμπυρίζει (2)
με χαρά - με χαρά.

71 Η κατασκήνωση

Όταν θα 'ρθεις να επισκεφθείς
την κατασκήνωση μας
τότε θα δεις και θα χαρείς
την όμορφη ζωή μας.

72 ΚΑΡΔΙΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ

Στις πλαγιές φυτεύουμε καρδιές
και τις ρίζες των ψηλών ιδανικών.
Στις καρδιές λουλουδιάζουν ευωδιές
που σκορπάνε πικρίες κακών καιρών.

Ολλαρί, λαρία ολλαρά
λάριο, λαλλαρια ρίο (2)

Κορυφές ανεβαίνουμε ψηλές
και ξεχνούμε τις κακίες χαμηλά.
Στα ψηλά όλο λεύτερες πνοές
που δροσίζουν την Πατρίδα τη γλυκειά.

Ολλαρί, λαρία ολλαρά
λάριο, λαλλαρια ρίο (2)

73 ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ

Το τρένο φεύγει το πρωί
μέσα στη φύση να μας φέρει.

Δίπλα στα πεύκα το αγέρι
μας ψιθυρίζει σιγανά.

Όλοι εσείς αδελφωμένοι
κρατήστε τα ιδανικά.

Το πρώτο αστέρι ανατέλλει
αγάπη, φως για να μας φέρει
κι η συντροφιά να πλημμυρίσει

Προσκοπικής ζωής χαρά.

Και το αγέρι ξανάλεει
κρατήστε τα ιδανικά.

Κάθε σταγόνα της βροχής
σαν επωδό μας ξανάλεει.

Σαν έχει η Σχολή τελειώσει
και είμαστε όλοι μακριά

αυτό που έλεγε το αγέρι:

Κρατήστε τα ιδανικά

Το τρένο φεύγει το πρωί.....

74 Μ' ΑΡΕΣΕΙ

Μ' αρέσει να τρέχω
με φίλους στο δάσος
να χαίρομαι κάθε στιγμή.
Να είναι γεμάτη
τραγούδι η ζωή μου
και να 'ναι η δουλειά μου γιορτή.
Μ' αρέσει να είμαι
κοντά στους ανθρώπους
παντού να σκορπώ χαρά.
Το γέλιο μου να 'σαι
γι αυτούς η ελπίδα
πως όλα θα πάνε καλά
Κλείσε τα μάτια
κι ευχήσου να γίνουν
αδέλφια οι άνθρωποι στη Γη.
Κι η κάθε στιγμή σου
ας γίνει προσπάθεια
να γίνει αλήθεια η ευχή.

75 ΜΑΖΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

Μαζί ξεκινήσαμε ατέλειωτο δρόμο
ω γειά χαρά.
Κρατώντας πιστό φυλαχτό μας το Νόμο
ω γειά χαρά

Γειά χαρά, γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά
θά 'μαστε μαζί
γειά χαρά, γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά
είμαστε πιστοί.

Κι αν θύελλες έρθουν να κρύψουν τα' αστέρια
ω γειά χαρά,
γνωρίζουμε 'μείς να βαδίζουμε στέρια
ω γειά χαρά

Γειά χαρά, γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά
θά 'μαστε μαζί
γειά χαρά, γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά
είμαστε πιστοί.

76 ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΡΕΛΟΥΣ

Μας λένε τρελούς μεσ' στην πόλη
γιατί τριγυρνάμε στα βουνά
μας λένε πως είμαστε όλοι
φτιαγμένοι για την ερημιά.

(Να 'βλεπαν πώς μακριά απ' την πόλη
μες' τα βουνά είν' η ζωή). (2)

Ας έλθουν ν' ανέβουν μαζί μας
ψηλά πάνω στα βουνά
να δουν πως περνά η ζωή μας
απλή μ' αγάπη και χαρά.

(Να δουν πως όλοι είμαστε αδέρφια
με μια και δυνατή καρδιά). (2)

Βουνίσιος αέρας μας παίρνει
μας ανεβάζει πιο ψηλά
μας κάνει πνευμόνια ατσαλένια
χέρια και πόδια πιο γερά.

(Για ν' ανέβουμε όλοι επάνω
όλοι επάνω στα βουνά). (2)

77 ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ

Με καρδιά Προσκοπική,
με χαρούμενο σκοπό,
όλη τη μέρα περνούμε
κι είναι όλα χαρωπά
μεσ' της φύσης την καρδιά
και σ' όλο το κόσμο θα πούμε:
Σεις που μας βλέπετε συχνά,
κάτω απ' τον ήλιο η μεσ' στη μπόρα,
ίσως να λέτε σιγανά,
πως το κουράγιο είναι μεγάλο
ν' ανεβαίνεις στα βουνά
ν' αγκαλιάζεις τ' ακρογιάλια.
Μα δεν ξέρετε καλά
δεν σκεφθήκατε πως πάμε:
Με καρδιά Προσκοπική,
με χαρούμενο σκοπό,
όλη τη μέρα περνούμε
κι είναι όλα χαρωπά
μεσ' της φύσης την καρδιά
και σ' όλο το κόσμο θα ζούμε.

78 ΜΕ ΤΗ ΦΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

Με την φλόγα στην καρδιά,

με την φλόγα στην καρδιά,

με το κεφάλι ψηλά,

βαδίζουμε μπροστά

Είμαστε Πρόσκοποι έως την ψυχή

και φορούμε το Τριφύλλι με την τιμή,

με την τιμή.

Εμπρός παιδιά με την φλόγα,

με την φλόγα στην καρδιά.

Την πατρίδα μας αγαπούμε

με τη φλόγα στην καρδιά

θα την υπηρετούμε,

όσο καιρό θα ζούμε

Κάνουμε το καλό,

με την φλόγα στην καρδιά,

σε πλούσιο σε φτωχό,

σε γέρο και σε νιό

79 ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΚΟ ΨΗΛΑ

Με τον σάκο ψηλά

και μ' αγνή την καρδιά (2)

βαδίζουμε μπροστά.

Για βουνοπλαγιές και κορυφές

ξεκινάμε από το πρωί,

εκδρομές μακρινές και ταξίδια πολλά (2)

κάνουμε μαζί.

Την Ελλάδα μας να γνωρίσουμε

την πατρίδα μας παιδιά,

ακρογιάλια πηγές και την θάλασσα (2)

με τα γαλανά νερά.

Πατρίδα έχουν ένδοξη,

που θα την τιμήσουμε.

Η δουλειά θα 'ναι πολλή

και καμιά φορά σκληρή (2)

μα θα πετύχουμε.

80 ΜΕΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ

Σε εκδρομές μοναδικές
με περιπέτειες φανταστικές
όλοι γυρνάμε γεμάτοι κέφι
έλα κοντά μας κι εσύ αν θες.

Ρεφρέν:

Μες τον Προσκοπισμό
τις στιγμές που θα νοιώσεις
δεν τις νοιώθει ποτέ άλλος κανείς
που δεν μας ζει. (2)

Μακριά απ' την πόλη, μες την πλαγιά
περνάς τις ώρες μ' ανεμελιά
σαν όνειρο που δε θα σβήσεις
θα ν' η ζωή σου κάθε φορά.

Ρεφρέν

81 ΜΠΟΡΕΙΣ

Κατασκευές μπορείς; Όχι - όχι

Μαγείρεμα μπορείς; Όχι - όχι

Μαντίλι ροζ μπορείς; Μπορώ - μπορώ

αλλά δεν μπορώ εγώ - ω - ω

Ρεφρέν:

Δεν μπορεί, δεν μπορεί

θα ξανασυναντηθούμε.

Δεν μπορεί δεν μπορεί

στο Παρνασσό θα 'ρθούμε.

Κουβάλημα μπορείς; Όχι - όχι

Για θέματα μπορείς; Όχι - όχι

Ξυλάκια όμως μπορείς; Μπορώ - μπορώ

αλλά δεν μπορώ εγώ - ω - ω

Ρεφρέν

82 Ο ΑΝΕΜΟΣ

Άκου πως σφυρίζει ο άνεμος
ρίχνει τα τείχη που υψώνονται
ανάμεσα σε σένα και με
ανάμεσα σε κόσμους που δεν βρέθηκαν
σε χέρια που το άγγιγμα δεν ένωσαν
που στέκονται ανάμεσα στο νου και την καρδιά.

Ρεφρέν:

Κατώφλι αιώνια
καινούρια ζωή
το μέλλον μας ανήκει στα παιδιά
μιας νέας ελπίδας χαράζει η αυγή
στο αύριο στραμμένη η ματιά, η ματιά.
Άκου πως σφυρίζει αυτός ο άνεμος
ζεστός, γλυκός δικός μας είναι
πνοή Προσκόπων δυνατή
κι ανοίγει διάπλατα πάνω απ' τον κόσμο μας
του ήλιου το παράθυρο προβάλλει
τις γέφυρες να στήσουμε του αύριο και του χθες.

Ρεφρέν

83 Ο ΓΚΙΩΝΗΣ

Το σκοτάδι πέφτει βαθύ
και του Γκιώνη γρικιέται η φωνή
είναι η ώρα και μεις να συναχθούμε,
η φωτιά μας παιδιά, μας καλεί. (2)
Στων βουνών την απάτητη γη,
στού υπαίθρου τη θεια πνοή,
μ' ευτυχία κυλάει η ζωή μας,
κι είμαστε όλοι παιδιά μια ψυχή. (2)
Όλα κι αν σβήσουνε...
Όλα κι αν σβήσουνε,
στον κόσμο αυτό,
θα ζει παντοτινά, (2)
θα ζει το πνεύμα το Προσκοπικό.

84 Ο ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ

Αν Πρόσκοπος θέλεις να γίνεις
μπορεί κανένας να μην στο 'χε πει
ότι θα θες ωτοασπίδες
για του Αρχηγού σου την φωνή...

Ρεφρέν:

Όμως μην γκρινιάζεις, μην αναστενάζεις
μπες μες την σκηνή σου και αργότερα,
κρατά την κοιλιά σου, κούνησε τ' αφτιά σου (4) πες
και μην χειρότερα.

Αν θέλεις συλλογή να κάνεις
από ζουζούνια και φυτά
όταν θα φας την φασολάδα
στην караβάνα σου κοίτα μετά...

Ρεφρέν

Αν με τα ποδιά εσύ πηγαίνεις
κι ο Αρχηγός σου πάει με μηχανή
απλά μπορείς να τον φορτώσεις
δέκα σακίδια και μια σκηνή...

Ρεφρέν

Αν το αντίσκηνο δεν στρώνει
κι αντί για τέσσερις ένας χωρά
απλά ο ένας θα κοιμάται
κι οι άλλοι τρεις θα κάνουνε σκοπιά...

Ρεφρέν

Βροχή στο δάσος και αν σε πιάσει
στο μονοπάτι που έχεις χαθεί
είναι ευκαιρία μην τη χάσεις
για μια φορά η στολή σου να πλυθεί...

Ρεφρέν

Όμως πολύ καλά το ξέρεις
πως ότι και αν σου συμβεί
με τίποτα δεν την αλλάζεις
την όμορφη Προσκοπική ζωή...

Ρεφρέν

85 Ο ΚΙΘΑΡΙΣΤΑΣ

Ήτανε ένας κιθαρίστας
μεγάλος και τρανός αρτίστας
λέξη δεν ξέρουμε γι' αυτόν
ντο - σι - λα - σολ, φα - μι - ρε - ντο.

Έκανε ένα ταξιδάκι
κι έβαλε μέσ' το βαλιτσάκι
δυο ζεύγη κάλτσες, δυο κασκόλ
ντο-σι-λα-σολ. φα-μι-ρε-σολ

Έβαλε πλώρη στην Αγγλία
μα ή μεγάλη τρικυμία
τον έριξε εις το Κογκό
ντο - σι - λα - σολ, φα - μι - ρε - ντο.

Κι η βασίλισσα η αγρία
καθότανε στην παραλία,
κρατώντας ένα παρασόλ
ντο - σι - λα - σολ, φα - μι - ρε - σολ

Έλα εδώ παιδί λευκό
στη σουβλα να σε φάω ψητό
με σκόρδο και με μαϊντανό
ντο - σι - λα - σολ, φα - μι - ρε - ντο.

Στην δύσκολη αυτή στιγμή
αρχίζει ο νιός τη μουσική,
τόσο της άρεσε αυτό
του λέει Θα σε παντρευτώ.

Η ιστορία μας αυτή
μας λέει πως η μουσική
κάνει το σκλάβο βασιλιά,
ντο - σι - λα - σολ, φα - μι - ρε - λα

86 Ο ΚΟΥΚΟΣ

Λειώσαν στις κορφές τα χιόνια

(κου - κου - κου - κου - κου).

Μπουμπουκιάσανε τα κλώνια

(κου - κου - κου - κου - κου).

Σαν η άνοιξη θα φτάσει

πρώτος και καλός στα δάση

(κου - κου - κου - κου - κου).

Η φωνή του μας μηνάει

πως η άνοιξη γελάει

(κου - κου - κου - κου - κου).

Είναι όμορφη η μέρα

κι ανοιχτεί το δάσος πέρα

(κου - κου - κου - κου - κου).

Τα σακίδια φορτωμένοι

ξεκινάμε ευτυχισμένοι

(κου - κου - κου - κου - κου).

Και στολίστηκε όλη η φύση

για να μας καλωσορίσει

(κου - κου - κου - κου - κου).

87 Ο ΚΡΙΚΟΣ

Είν' ένας κρίκος γερός δυνατός,
όπως ο κύκλος απόψε αυτός,
που μας ενώνει σε νέα ζωή,
κι έχει το Νόμο πνοή

Ένας Νόμος, φωτίζει κάθε του βίου πτυχή,
ένας Νόμος, κάνει καθένα ευτυχή.

Τιγιαγια, τιγιαγια, τιγιαγια-ω (3)
τιγιαγια, τιγιαγια-ω

Για-ω, για-ω,

τιγιαγια, τιγιαγια, τιγιαγια-ω
Για-ω, για-ω,

τιγιαγια, τιγιαγια, ω για ω

88 Ο ΠΑΤΑΤΟΚΕΦΤΕΣ

Άνοιξε μου το σακίδιο σου, να διαλέξω ένα φαγητό

κι απ' όλα τα εδέσματα σου, δώσε μου το πιο ορεκτικό.

Να το Αρχηγέ μου στο φυλάω, σ' είχα στο μυαλό μου απ' το πρωί είναι

μέσα στο σακίδιο μου, στην τσεπούλα την ακριανή.

Ρεφρέν:

Πάρε Αρχηγέ μου τον πατατοκεφτέ μου,

δώσε μου και συ μια ντοματούλα γεμιστή,

κι ας ορκιστούμε πως θα μοιραστούμε,

θα μοιραστούμε το υπόλοιπο μας το φαΐ

Είμαι ένα παιδί που το φαΐ του, δύσκολα το δίνει δυστυχώς

όμως δεν μπορεί να μην το δώσει, αν του το ζητήσει ο Αρχηγός.

Είσαι ένα παιδί που του αξίζουν των παραμυθιών οι λιχουδιές

όμως τα ματάκια σου δακρύζουν, σαν μυρίσει πατατοκεφτές

Ρεφρέν

89 ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Μες τον χειμώνα το βαρύ

ή καλοκαίρι σαν 'ρθει

έλα και συ μαζί μας.

Σε κατασκήνωση -εκδρομή

να ζήσεις ξέγνιαστά μπορεί

νιώσ' την γερά και έλα.

(Στην δράση μας έλα και 'συ

Προσκοπική να δεις ζωή

έλα και 'συ και γέλα.) (2)

Είναι σκέψη στη καρδιά

είναι το κέφι που κρατά

και προχωράς ακόμα.

Κι αν έρθουν δύσκολες στιγμές

είναι η σπίθα στην ματιά

που σ' οδηγεί, προχώρα.

Μα κι αν λυγίσεις στην ζωή

σήκω και κοιτά την κορφή

σήκω να δεις τον ήλιο.

(Γιατί σαν Πρόσκοπος εσύ

το μονοπάτι της κορφής

μεσ' την ομίχλη βρίσκεις.) (2)

Θα δεις την ήρεμη αυγή

θα δεις τον ήλιο την βροχή

την καταχνιά το βράδυ.

Θα μάθεις να 'σαι σιωπηλός

μα και να είσαι σκεπτικός

να διώχνεις το σκοτάδι.

Έχε το βλέμμα που ερευνά

βαλε το χέρι στην καρδιά

μην φοβηθείς να ψάξεις.

(Κι αν στην προσπάθεια αυτή

δεν βρίσκεις τέλος ούτ' αρχή

δεν σταματάς να κλάψεις.) (2)

90 ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ

Σαν περνώ απ' τον Κρόνο

αντίκρυ απ' το Δια

ο Άρης μου γνέφει

για έλα από 'δω.

Στον Άρη πηγαίνω

καθώς κατεβαίνω

κοιτάζω τον Πλούτωνα

και σταματώ.

Γυρνά η Σελήνη

η Γη η Αφροδίτη

που είναι τ' αστέρι

το πιο λαμπερό.

Και γνέφω στη Πούλια

να 'ρθει πιο ιόντα μου

να 'κεινη γυρεύει

τον Αυγερινό.

Και τώρα μονάχος

τ' αστέρια κοιτάζω

θυμάμαι ταξίδια

στον ουρανό.

Λα - λα - λα...

91 ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ

Ολόχαρη η νιότη μας περνά
κι η σκέψη μας ολόφωτη γυρνά

στο ευγενικό, στ' ωραίο, στο καλό
στο ηρωικό, στο τίμιο, τ' αγνό.
Με άδολη και φλογερή ψυχή
το γέλιο, το τραγούδι μας ηχεί.
Αδύναμους βοηθάμε στοργικά
και κάθε κακό ο Νόμος μας νικά.

Του Προσκοπισμού το φως,
εμπρός μας οδηγεί
και είμαστε κάθε καλού
εμείς δημιουργοί.

Με το «Έσο Έτοιμος»,
τα μπράτσα μας κι ο νους
θαυματουργούνε σε στέργιες,
πελάγη κι ουρανούς.

Για πίστη, για πατρίδα,
για δόξα και για τιμή
οι Πρόσκοποι χαρίζουμε
της νιότης την ορμή.

Και ως οι πρόγονοί μας
δόξασαν την φυλή,
θα την δοξάσουμε κι εμείς
ακόμα πιο πολύ.

92 ΟΛΟ ΓΙΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ ΑΝΕΒΑΣΜΑΤΑ

Προχωρούμε, ενωμένοι
Όλο για πιο ψηλά ανεβάσματα
προχωρούμε μ' ένα μας στόχο
και μ' αγάπη στην καρδιά. (x2)

Ο στόχος είναι αδελφосύνη
Όλο για πιο ψηλά ανεβάσματα
(κι η αγάπη σαν μόνο μέσο
να βαδίζουμε μπροστά). (2)

Η φίλια, ένας σπόρος
όλο για πιο ψηλά ανεβάσματα
(θα βλαστήσει εκεί μονάχα
όπου η αγάπη κυβερνά). (2)

Χαμογέλα, μη φοβάσαι
όλο για πιο ψηλά ανεβάσματα
(γιατί το γέλιο σαν ανθίζει
ο ήλιος λάμπει στην καρδιά). (2)

Χέρι - χέρι, πλάι -πλάι
όλο για πιο ψηλά ανεβάσματα
(ο ένας πάντα δίπλα στον άλλο
και όλοι πάντοτε μαζί). (2)

Προχωρούμε, ενωμένοι
όλο για πιο ψηλά ανεβάσματα
(με ένα μέσο, μονάχα ένα
την αγάπη στην καρδιά). (2)

93 ΟΛΟΙ ΜΕ ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ

Όλοι, με μια ελπίδα,
για ανεβάσματα ψηλών βουνοκορφών,
όλοι, με τις καρδιές μας
για φτερουγίσματα ψηλών ιδανικών.

Προσκοπικά ιδανικά
όλο για πιο ψηλά.

Νέοι, με τις χάρες μας
για ξεκινήματα μεγάλης αντοχής
νέοι, με τις λαχτάρες
για μια καλύτερη ανθρώπινη ζωή.

Προσκοπικά ιδανικά
όλο και πιο ψηλά.

Όλοι τώρα εδώ παιδιά
πάντα με καλή καρδιά
ας υψώσουμε τη φωνή μας
για να ακούσει την Προσευχή μας
ο πατέρας μας ψηλά.

Χάριζε μας στη φωλιά
πάντα κέφι και δουλειά
στο τραγούδι και το παιχνίδι
χάριζε μας καλό κυνήγι
κι η ζωή μας γελά.

Μπρος σου οι Λύκοι χαρωποί
κι ο καθένας θα σου πει
γίνει πάντοτε βοηθός μου
Θεέ εμένα και του κόσμου
που το νόμο σου φυλά.

Η Ομάδα μας μαζεύτηκε
πάλι γύρω από την φωτιά
(και η φλόγα της μας ζέστανε
μέσα στην γλυκιά βραδιά) (2)

Η Ομάδα μας τραγούδησε
έναν εύθυμο σκοπό
(και οι ήχοι του αντήχησαν
μες το δάσος το πυκνό) (2)

Η Ομάδα μας πέρασε
μια αξέχαστη βράδια
και το πνεύμα το Προσκοπικό
άναψε μεσ' την καρδιά
(σα την φλόγα που μας ζέστανε
μεσ' την όμορφη βραδιά) (2)

Τον Προσκοπισμό αγαπάω
του μένω πιστός κι όπου βγει
θα 'μαι για πάντα κοντά του
και θα 'μαστε όλοι μαζί.

Κι αν θύελλες έλθουν ακόμα
κι αν μας χτυπήσουν σεισμοί
εμείς τραγουδάμε ακόμα
μεσ' την Ομάδα γελαστοί

Έλα κι εσύ, πάμε μαζί και μη φοβάσαι.

Έλα κι εσύ, πάμε στο αύριο μαζί.

Έλα κι εσύ, πάμε μαζί και μη φοβάσαι.

Έλα κι εσύ, μας έχει ανάγκη το παιδί.

Λα, λα, λα.....

Έλα κι εσύ, πάμε μαζί και μη φοβάσαι.

Έλα κι εσύ, πάμε στο αύριο μαζί.

97 ΠΙΟ ΨΗΛΑ

Μέσα στη Γη μας κάτω απ' τα αστέρια
μια όμορφη συντροφιά γελαστή ξεκινά
πάνω απ' το κύμα σαν θαλασσοπούλια
στη δύση βρήκαμε νέα φωλιά
νέα φωλιά.

Πεύκο και κρίνο κατάσπρη η άμμος
χτίζαμε κάστρα φιλίας δουλειάς, ζεστασιάς
γύρω απ' τη φλόγα που κάναμ' αλήθεια
Προσκοπικών χρόνων χρυσά φτερά
χρυσά φτερά.

Στη θύμηση μας πάντοτε θα μένουν, μύριας
σκηνές χαραγμένες βαθιά στην καρδιά μας για να
οδηγούν πάλι τα βήματα μας
κάθε φορά και όλο πιο ψηλά
ναι πιο ψηλά.

98 ΠΟΣΕΣ ΣΤΕΡΙΕΣ

Πόσες στεριές θα διαβούν τα πουλιά
προτού ξαναβρούν μια φωλιά.

Πόσο θα κλάψεις μικρό μου πούλι
προτού ένας άνδρας γενεί.

Πόσους ανήφορους θα πορευθείς
προτού να φανεί η κορυφή.

Απόκριση εδώ ποτέ δε θα βρεις
απόκριση εδώ δεν θα βρεις.

Πόσα παιδιά θα πεινάσουν στη Γη
προτού τ' αγκαλιάσει η στοργή.

Ως πότε στον κόσμο θα ανάβουν φωτιές
προτού η χαρά ν' απλωθεί.

Πόσους καημούς θε να ζήσουμε εδώ
προτού ένας ήλιος φανεί.

Απόκριση εδώ ποτέ δε θα βρεις
απόκριση εδώ δεν θα βρεις.

99 ΠΟΥ ΠΑΣ;

Στον Προσκοπισμό ήρθαμ' όλοι
να ζήσουμ' ωραία ζωή
περνώντας την μέρα μας όλη
στα δάση και στην εξοχή.

Ρεφρέν:

Που πας, που πας
έλα να ζήσεις μαζί με μας
που πας, που πας
έλα να ζήσεις με μας.

Μεσ' την συντροφιά μας θα μάθεις,
να είσαι παντού γελαστός,
σκοπό της ζωής σου θε να 'χεις
να είσαι με όλους καλός.

Που πας, που πας
έλα να ζήσεις μαζί με μας
που πας, που πας
έλα να ζήσεις με μας.

Θα μάθεις να βρίσκεις το δρόμο,
στα άγνωστα και σκοτεινά
βοήθεια θε να 'χεις το Νόμο
και τ'ά άστρα τα παντοτινά.

Που πας, που πας
έλα να ζήσεις μαζί με μας
που πας, που πας
έλα να ζήσεις με μας.

100 ΠΡΙΝ ΚΑΛΑ Ο ΗΛΙΟΣ ΒΓΕΙ

Πριν καλά ο ήλιος βγει
γιού καϊντί - γιού καϊντά
όλοι μας πρωί - πρωί
γιού καϊντί - καϊντά
από τις σκηνές θα βγούμε
και αμέσως τραγουδούμε:

Ρεφρέν:

Είμαστε Πρόσκοποι,
πάντοτε χαρούμενοι
είμαστε Πρόσκοποι
πάντα γελαστοί.

Και αρχίζουμε μαζί
γιού καϊντί - γιού καϊντά
όλοι τη γυμναστική
γιού καϊντί - αϊντά
τη σημαία χαιρετάμε
και αμέσως τραγουδάμε:

Ρεφρέν

Το κακάο ψήνεται
γιού καϊντί - γιού καϊντά
πίνεται δεν πίνεται
γιού καϊντί - αϊντά
θα καθίσουμε να φάμε
και αμέσως τραγουδάμε:

Ρεφρέν

Και το βράδυ στη φωτιά
γιού καϊντί - γιού καϊντά
διασκέδαση παιδιά
γιού καϊντί - αϊντά
παίζουμε πολύ, γελάμε
και αμέσως τραγουδάμε:

Ρεφρέν

101 ΠΡΟΣΚΟΠΑΚΟΣ

Προσκοπάκος σαν θα πας
τι ωραία που περνάς
όλη μέρα μες στο δάσος τριγυρνάς

τριγυρίζεις όλη μέρα
μες τον καθαρό αέρα
και το βράδυ νηστικός για ύπνο πας

Ρεφρέν:

Γιουπι για για, γιουπι γιουπι για
γιουπι για για, γιουπι γιουπι για
γιουπι για για, γιουπι γιουπι για για
γιουπι γιουπι για για, γιουπι γιουπι για

Αγγαρεία σαν σε βάλουν για να φτιάξεις το φαΐ
πρόσεξέ το κακομοίρη μην καεί
γιατί όσο κι αν πεινούμε
εις τον Αρχηγό θα πούμε
πως δεν τρώμε φασολάδα καπνιστή

Ρεφρέν

Εγερτήριο σημαίνει εις τας έξι ακριβώς
τα μεσάνυχτα γυρίζει ο Αρχηγός
κι είναι τύφλα στο μεθύσι
δεν μπορεί να περπατήσει
κι η καράφλα του γυαλίζει σαν φακός.

Ρεφρέν

102 ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ...

Στους Κοκόρους με βάλανε Κοκόρι να γενώ.

Κοκόρι τώρα που 'γίνα θα κράζω το καλό.

Για λίγες μέρες έκραξα σε τούτο το βουνό,

για να μάθω τι σκοπούς θα τραγουδώ.

Στις Κουκουβάγιες με βάλανε Κουκουβάγια να γενώ.

Τη σοφία μου να δείχνω και το δρόμο το σωστό.

Για λίγες μέρες πέταξα σε τούτο το βουνό,

για ν' ακούσω στους Προσκόπους τι θα πω.

Στους Λαγούς με βάλανε Λαγός να γενώ.

Πάντοτε θα τρέχω δεν θα τεμπελιάζω εγώ.

Για λίγες μέρες έτρεξα σε τούτο το βουνό,

για να μάθω τα παιχνίδια να οδηγώ.

103 ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΥΡΑ

(στοχασμός γύρω από τη φωτιά)

Τουτ' η φωτιά που θερμαίνει το νου
τουτ' η φωτιά που πυρώνει τα χέρια,
ν' ανεβαίνει ν' ανεβαίνει ολοένα
ν' ανεβαίνει ψηλά, για τ' αστέρια.

Τουτ' η φωτιά,
με το νερό και με σάρκα του ξύλου θρεμμένη
που η καρδιά της, ξυλένια καρδιά
τον παλμό της ζωής ασταμάτητα πάντα σημαίνει τουτ'
η φωτιά που δεν τρέμει τ' αγρίμια
μα σε τρόμο θανάτου τα φέρνει
στάθηκε η πρώτη τ' ανθρώπου συντρόφισσα,
παρηγοριά στων σπηλαίων τα σκότη
τότε που ο νους των ανθρώπων αχνά πρωτοχάραζε
και πέραγε η γέρικη Γη μας την πρώτη της νιότη.

Τουτ' η φωτιά μένει πάντα κοντά μας, και μες στους αιώνες
Πρόσκοποι, αδέρφια μου, τέτοιες βραδιές σαν αυτή
με τη φλόγα της σύμβολο μνήμης ας σταλεί
κάθε γιορτή μας, καθώς μας θερμαίνει το νου και τα χέρια κι
ολοένα για τ' άστρα ανεβαίνει
και που φτάνεις συ μόνη
τ' ανθρώπου ισόθεη σκέψη

104 ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Με τις χαρές μας,
με τις φωνές μας,
θα τραγουδάμε την ζωή!
Με την κιθάρα,
με το τραγούδι,
θα ανεβαίνουμε το στρατί!

Μεσ' στις σκηνές μας
με τις καρδιές μας,
κατασκηνώνουμε μαζί!
Με τις χαρές μας,
με τις φωνές μας, θα
τραγουδάμε την ζωή!

Ολ' αδελφοί μας,
οι Προσκοποί μας
που ομορφαίνουν την ζωή!
Σ' έργα ειρήνης,
μεγαλωσύνης,
όλο θα χτίζουν προκοπή!

Με τ' αεράκι,
το μελτεμάκι,
όλο φουσκώνουν τα πανιά!
Γι' άγνωστες χώρες
κι ας έχει μπόρες,
όλο τραβάμε στ' ανοιχτά.

105 ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΧΩ ΠΝΕΥΜΑ

Προσκοπικό έχω πνεύμα
μέσ' το μυαλό (3)
Προσκοπικό έχω πνεύμα
μέσ' το μυαλό όσο ζω.

Προσκοπικό έχω πνεύμα
μέσ' την καρδιά (3)
Προσκοπικό έχω πνεύμα
μέσ' την καρδιά όσο ζω,

Προσκοπικό έχω πνεύμα
μέσ' το μυαλό μέσ' την καρδιά
τριγύρω μου
Προσκοπικό έχω πνεύμα
στο είναι μου, όσο ζω.

106 ΣΑ ΤΟ ΞΕΝΟΙΑΣΤΟ ΠΟΥΛΙ

Σαν το ξένοιαστο πουλί παντού πετώ
σε βουνά και σε λαγκάδια τριγυρνώ
και για όπλο το ραβδί μου
και για στέκι τη σκηνή μου
στο βουνό κατασκηνώνω στο λεπτό.

Γιούπι για για, γιούπι γιούπι για (4)

Στο καΐκι και στην βάρκα σαν βρεθώ
σ' ότι κι αν με συμβουλευσει ο Αρχηγός
με χαρά θα το εκτελέσω
κι έτσι πάντα θα μπορέσω
στα κατάρτια και στα ξάρτια ν' ανεβώ.

Γιούπι για για, γιούπι γιούπι για (x)

Με θαυμάζουν σαν γυρνώ απ' εκδρομή
με σακκίδιο παγούρι και ραβδί
λέω πάντα την αλήθεια
κι έχω τούτη τη συνήθεια
όπου βρίσκομαι να κάνω το καλό.

Γιούπι για για, γιούπι γιούπι για (4)

107 ΣΕ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ

Ας δώσουμε το χέρι
για συνεχή δουλειά
χειμώνα - καλοκαίρι
με μια καρδιά εμπρός παιδιά
χειμώνα - καλοκαίρι
εμπρός παιδιά, δουλειά.

Σε μια δουλειά ενωμένοι
μέσ' τον Προσκοπισμό
πιστοί κι αδελφωμένοι
σ' ένα σκοπό, ιδανικό
πιστοί κι αδελφωμένοι
σ' ένα σκοπό, ιερό.

Στην σκέψη, την πνοή μας
του Έθνους η ακμή
ας είναι της ζωής μας
καρδιάς παλμοί κάθε στιγμή
ας είναι της ζωής μας
καρδιάς παλμοί, πνοή.

108 ΣΤΑ ΞΑΡΤΙΑ ΨΗΛΑ

Ρεφρέν:

Στα ξάρτια ψηλά,
στους φάρους και μες τα κανάλια
παντού τριγυρνά
ο ναύτης παντοτινά

Και παντού και πάντα ταξιδεύει
με Βοριά, με τρικυμίες, στ' ανοιχτά
μέρα - νύχτα όλο κινδυνεύει
στο τιμόνι του ξαγρυπνά

Ρεφρέν

Σαν το γλάρο μας καμαρωμένος
και πατώντας σκοινί στο σκοινί
τα πανιά του ανοίγει αντρειωμένος
γρήγορος σαν την αστραπή

Ρεφρέν

109 ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Στην Κατασκήνωση, στις εκδρομές παιδιά,
στου στρατοπέδου γύρω - γύρω τη φωτιά,
μακριά απ' την πόλη και απάνω στα βουνά
τραγουδάμε με χαρά.

Ρεφρέν:

Να η ζωή που δεν την νιώθει
όποιος δεν έζησε μαζί μας
όποιος δεν είδε την ζωή μας
πάνω στα ψηλά βουνά

Πάλι θα φύγουμε να πάμε μακριά
κει που δεν βρίσκεται ανθρώπου πατησιά
στ' άγρι' Ολύμπου και στις Οίτης τις κορφές
στα λαγκάδια, στις πλαγιές

Ρεφρέν

110 ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ

Στην ακρογιαλιά που 'χει άμμο χρυσή
λένε πως αν θα πας θα σ' αρέσει πολύ
και θα ήθελες να 'μενες για πάντοτε ένα παιδί.

Στην ακρογιαλιά θα 'θελες να 'μενες πάντοτε παιδί

'Ηλιος λαμπερός άμμος καίει χρυσή
και ένας γλαρός ψηλά κάτι θε να σου πει
και θα ήθελες να 'μενες για πάντοτε ένα παιδί.

Στην ακρογιαλιά θα 'θελες να 'μενες πάντοτε παιδί

Θάλασσα πλατιά θα 'χεις για συντροφιά
και θα έχτιζες τη δική σου φωλιά
και ήθελες να 'μενες για πάντοτε ένα παιδί.

Στην ακρογιαλιά που 'χει άμμο χρυσή
λένε πως αν θα πας θα σ' αρέσει πολύ
και θα ήθελες να 'μενες για πάντοτε ένα παιδί.

Στην ακρογιαλιά θα 'θελες να 'μενες πάντοτε παιδί

111 ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ

Φίλε σαν θα 'ρθεις μες τους Προσκόπους
έχω δυο λογάκια να σου πω
πως ωραία θα περάσεις
αν θα 'ρθεις και συ εδώ
συντροφιά μέσα στην φύση, στο βουνό.

Μέσα στα δάση να κατασκηνώνεις
ξημέρωμα σε μια χρυσή αμμουδιά
με την σχεδιά μέσα στο ποτάμι
πορεία πάνω σε λευκά βουνά.

Όπου όμως και να 'σαι μη σε νοιάζει
πάντα όμορφα θα τα περνάς
και το σούρουπο σαν φτάνει
στην φωτιά να 'σαι κοντά
με κιθάρες, με τραγούδια ζωηρά.

Μες το αντίσκηνο να 'σαι το βράδυ
μετά από μια αξέχαστη πυρά
κι ενώ όλη η φύση ησυχάζει
τ' αστέρια τρεμοπαίζουν απαλά.

112 Τ' ΟΝΕΙΡΟ ΜΑΣ

Στην συντροφιά των Προσκόπων ανθίζει η ζωή σαν

Ομάδα στον κόσμο παρέα καμιά

κάθε καρδιά να γεμίζει με χίλια θυμήσου

ώρα την ώρα, στον ήλιο τη μπόρα

να ζεις την χαρά

Ρεφρέν:

Μην αρνηθείς τ' όνειρό σου

να γίνει ο κόσμος γιορτή

ένα τραγούδι στα χείλι του κάθε ανθρώπου

το καλοκαίρι να λάμπει θα ξέρει

σε όλη τη Γη, για κάθε παιδί.

Κάθε λεπτό στην Ομάδα στιγμές μιας ευχής σου η

Ενωμοτία κοντά σου σε λύπη χαρά

σε περιπέτειες ονείρου πετά η ψυχή σου

μ' ένα τριφύλλι, χρυσάφι οι φίλοι,

για πάντα μαζί.

Ρεφρέν

113 ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ

Πρόσκοπος θα πει να είσαι
εύθυμος και γελαστός
Έσο Έτοιμος για πάντα
και στο Νόμο σου πιστός.

Ω-ω-ω, ω-λα λα τήρια,
ω λα λα κούκου (1)
ω λα λα τήρια ω.

Πάντα πρώτος στην αλήθεια
και παντοτινά πιστός
χρήσιμος και φίλος σ' όλους
στους Προσκόπους αδελφός.

Ω-ω-ω, ω-λα λα τήρια,
ω λα λα κούκου (2)
ω λα λα τήρια ω.

Ευγενής προς τον καθένα
προστατεύει τα φυτά
υπακούει στους μεγάλους
εύθυμος παντοτινά.

Ω-ω-ω, ω-λα λα τήρια,
ω λα λα κούκου (3)
ω λα λα τήρια ω.

Κάνει πάντα οικονομίες
εγκρατής και καθαρός
και γενναίος στην ψυχή του
είν' αποφασιστικός.

Ω-ω-ω, ω-λα λα τήρια,
ω λα λα κούκου (4)
ω λα λα τήρια ω.

114 ΤΑ ΕΛΑΤΙΑ

Τα ελάτια μας χαρίζουν
την ψηλή κορμοστασιά
και τα χιόνα της ξεπλένουν
από της πόλης τη βρωμιά

Κι ανεβαίνοντας ξανά
πάνω στα βουνά
η ψυχή μας παίρνει δύναμη κι αέρα
κι η καρδιά μας λαχταρά
ν' ανέβουμε πιο ψηλά
πάνω στα Ελληνικά βουνά.

Βουνά ψηλά, βουνά αιώνια
παιδιά γιγάντια της γης
για στολίδια σας τα χιόνα,
χαμόγελο σας η λάμψη της αυγής.

Την Πάρνηθα έχετε μητέρα
και τον Όλυμπο παππού,
τον Ταΰγετο πατέρα,
φίλη την Οίτη τη ναζού.

Η Πεντέλη είν' αδερφή σας

κι ο τρελός ο Υμηττός

και μπαρμπάδες οι δικοί σας

ο Τυμφρηστός και ο Παρνασσός

Στο βουίσιο τον αέρα

υποκρισίες δε χωρούν,

όλοι αδέρφια πέρα ως πέρα,

όλοι εμπρός μα καρδιά προχωρούν

115 ΤΑ ΛΟΓΙΑ

Μέσ' τη ζωή σου κάποια στιγμή
είπες τα λόγια με σκέψη αγνή
είπες τα λόγια που είπα κι εγώ
αυτό με κάνει μαζί σου αδελφό.

Ρεφρέν:

Κάνω σκοπό μου όπου βρεθώ
σε κάθε ανάγκη να βοηθώ
κάνω σκοπό μου να 'ρθει η αυγή
τα ίδια λόγια να πει όλη η Γη

Θα 'ρθουνε ώρες, ώρες σκληρές
όπου οι καρδιές πρέπει να ν τολμηρές
κείνες τις ώρες πέστα ξανά
αυτά τα λόγια, τα παντοτινά.

Ρεφρέν

Μην τα ξεχάσεις, όπου κι αν πας
μέσ' την καρδιά σου να τα κρατάς
κι αν το μυαλό σου δεν συμφωνεί
με της καρδιάς να μιλάς τη φωνή.

Ρεφρέν:

116 ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΚΛΑΡΙΑ

Όταν τα ορφανά κλαδιά χτυπά η καταιγίδα
και στα φαράγγια η χείμερα περνάει αγριωπή,
(οι Πρόσκοποι είναι απαλή ουράνιου τόξου αχτίδα
μες τη σιγανοστάλαχτη τ' απόβροχου σιωπή). (2)

Κι όταν στων μακρινών νησιών τη βραδινή μαγεία
παραμονεύει κι έρχεται πολύβοη η βροχή,
(οι Πρόσκοποι είναι ήσυχη πελάγου νοσταλγία
και μια γαλάζια θύμηση, κάποια παλιά εποχή). (2)

Μέσα από τις γέρικες ιτιές έτσι καθώς νυχτώνει
κι απλώνεται στις λαγκαδιές η γκρίζα σιγαλιά
(οι Πρόσκοποι είναι απαλή σιγολαλιά ενός γκιώνη
ή των κυμάτων ψίθυρος σε κάποια ακρογιαλιά). (2)

Για 'κείνους που το σούρουπο κουνάνε το μαντήλι
σα χείμερα που χάνεται σε χάη παντοτινά,
(οι Πρόσκοποι είναι το γλυκό το φέγγος του Απρίλη
που προμηνάει την άνοιξη που έρχεται ξανά). (2)

117 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ

Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο
δυο καρδιές κι έναν ήλιο στη μέση
παίρνω φως από τον ήλιο
και φτιάχνω την αγάπη
και μου λες πως σ' αρέσει.

Τα παιδιά τραγουδάνε στους δρόμους
κι η φωνή τους τον κόσμο αλλάζει
τα σκοτάδια σκορπάνε
κι η μέρα λουλουδίζει
σαν άνθος στο περβάζι.

Ένα σύννεφο είναι η καρδιά μου
κι η ζωή μου σε πλατεία
σ' αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος
πόσο μοιάζει με μικρή πολιτεία

118 ΤΖΑΜΠΟΡΗ

Από την άκρη της γης ξεκινήσαμε
σαν μαγεμένα της άνοιξης πουλιά
και μιαν αυγή τη φωλιά μας εστήσαμε
στου Μαραθώνα την έρμη ακρογιαλιά

Ρεφρέν:

Τζάμπορη, Τζάμπορη, θάλασσα και πεύκο, χώμα και βουνό
Τζάμπορη, Τζάμπορη, κάποτε θα φτάσουμ' ως τον ουρανό
Τζάμπορη, Τζάμπορη, μεσ' το πανηγύρι που η ζωή κυλά
Τζάμπορη, Τζάμπορη, πάντα θ' ανεβαίνουμ' όλο πιο ψηλά

Γεμάτοι νιάτα και φως ορκιστήκαμε

χαρά κι ελπίδα να φέρουμε στη γη
κι όλοι μαζί με λαχτάρα σταθήκαμε
απ' της αγάπης να πιούμε την πηγή

Τζάμπορη, Τζάμπορη, θάλασσα και πεύκο, χώμα και βουνό
Τζάμπορη, Τζάμπορη, κάποτε θα φτάσουμ' ως τον ουρανό
Τζάμπορη, Τζάμπορη, μεσ' το πανηγύρι που η ζωή κυλά
Τζάμπορη, Τζάμπορη, πάντα θ' ανεβαίνουμ' όλο πιο ψηλά

119 ΤΙ ΧΑΡΑ

Τι χαρά, τι χαρά
σκίζει η βάρκα τα νερά
κι απαλή κι απαλή
τρέχει σαν πουλί.

Το τραγούδι μας παιδιά
π' αντηχεί στη σιγαλιά
χαρωπό - χαρωπό
ζωηρό, τρελό.

Στα κουπιά, στα κουπιά
λάμνετε άκοπα παιδιά
να εκεί, να εκεί
τ' όμορφο νησί

Στ' ακρογιάλι καρτερούν
οι δικοί μας να μας δουν
στα κουπιά, στα κουπιά
λάμνετε γερά.

120 ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ

Ας το πούμε μία (2)

Ένα είναι το αηδόνη που το Μάη λαλεί.

Ας το πούμε δύο (2)

Δυο πέρδικες στ' αλώνι.

Ας το πούμε τρεις (2)

Τρία η Αγία Τριάδα.

Ας το πούμε τέσσερα (2)

Τέσσερα βυζιά η αγελάδα.

Ας το πούμε πέντε (2)

Πέντε δάκτυλα στο χέρι.

Ας το πούμε έξι (2)

Έξι αυγά ο τζουτζουλιάνος.

Ας το πούμε επτά (2)

Επτά μέρες η βδομάδα.

Ας το πούμε οκτώ (2)

Οκτώ πόδια το χταπόδι κι όσο τα χτυπάς θα λειώνει.

Ας το πούμε εννιά (2)

Εννιά μήνες η γυναίκα

Ας το πούμε δέκα (2)

Δέκα είν' οι εντολές μας.

121 ΤΟ ΑΣΤΕΡΑΚΙ

Πάντα ψηλά σαν κοιτάζεις
μέσ' το σκοτάδι θα βρεις
ένα μικρό αστεράκι
για να οδηγηθείς.

Θε να σου δείχνει το δρόμο
στο Νότο και στο Βορρά
κι άμα το βρεις μη φοβάσαι
όλα θα πάνε καλά.

Γιο - λα - ρι - α (3)
Γιο - λα - λα - ρι - α - λα - ο

Θάρρος Πρόσκοπέ μου
σφίξε την καρδιά
πάρε εμπρός το δρόμο
δίχως ακεφιά.

Κι όταν το σκοτάδι
γύρω θα χαθεί
η ζωή μπροστά σου
θα φέγγει χαρωπή.

122 ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ

Αν όλα τα παιδιά της Γης
πιάναν γερά τα χέρια
κορίτσια - αγόρια στη σειρά
και στήνανε χορό
ο κύκλος θα γινότανε
πολύ πολύ μεγάλος
κι ολόκληρη η Γη μας
θ' αγκάλιαζε θαρρώ.

Αν όλα τα παιδιά της Γης
φώναζαν τους μεγάλους
κι άφηναν τα γραφεία τους
και μπαίνουν στο χορό
ο κύκλος θα γινότανε
ακόμα πιο μεγάλος
και δυο φορές τη Γη μας
θ' αγκάλιαζε θαρρώ.

Θα 'ρχόνταν τότε τα πουλιά
θα 'ρχόνταν τα λουλούδια
θα 'ρχότανε κι η άνοιξη
να μπει μες το χορό
κι ο κύκλος θα γινότανε
ακόμα πιο μεγάλος
και τρεις φορές την Γη μας
θ' αγκάλιαζε θαρρώ.

123 ΤΟ ΚΕΦΙ ΣΟΥ

Το κέφι σου ποτέ δεν πρέπει να χαλάς,
θα βρεις μεσ' τη ζωή εμπόδια πολλά
δουλειά μαζί χαρά το σύνθημά σου θα 'ναι,
πάντα κεφάτος και πρώτος στη δουλειά.

Ρεφρέν

Μεσ' τη ζωή παιδιά δεν πρέπει να 'σαι τεμπέλης
πάντα καλή καρδιά κ' έτσι κάνεις ότι θέλεις
Τρα λα λα-ρα λα-λα Τρα-λα-ρα-λα λα-λα-λα-λα
Τρα λα λα-ρα λα-λα Τρα-λα-ρα-λα λα-λα-λα-λα

Αν τύχει και θυμώσεις πάντα να γελάς,

κατσούφης να μην είσαι ούτε και φουκαράς
ν' ακούς τους πιο μεγάλους που ξέρουν τη ζωή
μην είσαι μπούφος ούτε κι εγωιστής.

Ρεφρέν

124 ΤΟ ΜΑΝΤΙΛΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

Ιδρώτας στα μάτια κι ο δρόμος μακρύς
σκληρή η ανηφόρα, μα κάπου θα βγεις
διαβάζεις το χάρτη, τον ξέρεις καλά
κι αν ο ήλιος καίει, θα 'ρθει η ακρογιαλιά.

Αν φοράς το μαντήλι, που φοράει ο ουρανός
τότε πρέπει στα μάτια το ίδιο να 'χεις φως (2)

Το κρέας ροδίζει στη θράκα αργά
το κύμα χαϊδεύει την άμμο γλυκά
τα ξύλα καμένα, καφές στη φωτιά
το βλέμμα χαμένο μέσ' την ξαστεριά.

Αν φοράς το μαντήλι, που φοράει ο ουρανός
τότε πρέπει στα μάτια το ίδιο να 'χεις φως (2)

Τους φίλους σου νοιώθεις, σε νοιώθουν κι αυτοί την
ίδια έχεις' όλοι στο σώμα ψυχή
η μέρα χαράζει, μαζί τους ξυπνάς
τον σάκο στον ώμο, γι' αλλού ξεκινάς.

Αν φοράς το μαντήλι, που φοράει ο ουρανός
τότε πρέπει στα μάτια το ίδιο να 'χεις φως (2)

125 ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ

Χτυπά η κλακέτα
ανάβουν τα φώτα
κι αρχίζει να τρέχει το φιλμ.

Γινοντ' αλήθεια
τα παραμύθια
τα όνειρα παίρνουν ζωή.

Απλά τα σπουδαία
τα άσχημα ωραία
φαντάζουν στο άσπρο πανί.

Πολλοί ξεγελιούνται
γιατί δεν θυμούνται
πως έχει εμπόδια η ζωή.

Λα, λα, λα, λα.....

126 ΤΟ ΤΑΓΚΟ

Στον Παρνασσό ένα αστέρι
μέσα στα ελατά έστησε καρτέρι
στη νιότη με αγάπη απλώνει χέρι
στο φως του γαλαξία να σε φέρει
για να ονειρευτείς...

Λάμψε σαν αστέρι
δώσε στους γύρω άφοβα το χέρι
στη μοναξιά των άλλων γίνε ταίρι
το αναίτιο δάκρυ θα σε καταφέρει
μ' αγάπη να δοθείς.

Ρεφρέν: (2)

Τρίφυλλα από κρίνα
φοράνε όλα τα παιδιά εκείνα
που όνειρο ακριβό τους έχουν κάνει
ν' αλλάξουν τον καιρό...

Του Ηνιόχου το χέρι
κάποιο ζεστό του Αυγούστου μεσημέρι
σ' αρχαία πηγή να σ' οδηγήσει ξέρει
εκεί που εχθροί αφήνον το μαχαίρι
για να αγαπηθούν...

Ας δώσουμε μ' ένα χέρι
το λάλον ύδωρ
τη δροσιά να φέρει
στα ρημαγμένα από τον Άρη μέρη
γλυκό κρασί να δώσει το φιλέρι
ξανά η χαρά να 'ρθει

Ρεφρέν (x)

Πικρό το καλοκαίρι
άσπρα πανιά δεν συναντά τ' αγέρι
οι πειρατές χαθήκανε στ' Αλγέρι
όλα τα μπρίκια 'γιναν σούπερ - φέρυ
στον ταρσανά η σιωπή...

Λευκή σαν περιστέρι
πετά η καρδιά
στης μνήμης το λημέρι
σε μια μπρατσέρα τσούρμο νέοι - γέροι
στο Γαλαξίδι ανάβουν αγιοκέρι
για όσα έχουν χαθεί.

Ρεφρέν (2)

127 ΤΟ ΧΩΡΙΟ

Ήτανε ένα χωριό
στην Νότιο Αφρική
που μέσα στο πόλεμο
είχε περικυκλωθεί.

Μα ήτανε στρατηγός
ο Μπέϊντελ Πάουελ
που μάζεψε τα παιδιά
και έκανε μια στρατιά.

Ήταν αυτοί οι Πρόσκοποι
οι πρώτοι σε όλη τη Γη
που βοήθησαν το στρατό
να σώσει ξανά το χωριό.

Πολλές Ομάδες παιδιών
κατόπιν ιδρύθηκαν
και εκπαιδεύτηκαν ως
ο μεγάλος στρατός

Σκοπός του Προσκοπισμού
είναι να κάνει γερούς
ανθρώπους ιδανικούς,
χρήσιμους και εργατικούς.

128 ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

Τον ήλιο έχω στην ψυχή
το γέλιο στα χείλη
τη ζεστασιά μέσ' την ψυχή
στο στήθος τριφύλλι.

Στον κόσμο όλους ν' αγαπώ

σκοπός μου έχει γίνει
και πάντοτε να προσπαθώ
να ζήσει η ειρήνη.

Τη φύση κι αν πληγώσανε
σε όλο τον κόσμο
θα κάνω να μοσχοβολά
Θυμάρι και δυόσμο.

129 ΤΟΥ ΠΕΛΑΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Φυσάει τ' αγέρι γλυκά
πετάει η βάρκα στα γαλάζια νερά
σε όρτσα όλα τα λευκά της πανιά.

Και εμείς του πελάου τα παιδιά
βάζουμε πλήρη γι ακρογιάλια χρυσά
μ' όνειρα χίλια και καθάρια καρδιά.

130 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Εμπρός ας αρχίσουμε όλοι δουλειά
μ' ανάλαφρη καρδιά.
Αυτή θα μας δώσει υγεία, χαρά
εμπρός για τη δουλειά.

Δούλευε, δούλευε, γέλα πολύ
δίχως δουλειά είν' η ζήση πεζή
δουλειά - χαρά, δουλειά - χαρά
όλοι μαζί στη δουλειά.

Η δούλεψη κάνει γερά τα κορμιά
δίνει υγεία, χαρά.
Οι φίλοι γνωρίζονται μέσ' τη δουλειά
είν' η φιλία ιερά.

Δούλευε, δούλευε, γέλα πολύ
δίχως δουλειά είν' η ζήση πεζή
δουλειά - χαρά, δουλειά - χαρά
όλοι μαζί στη δουλειά

131 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ

Μήπως πρέπει να φύγουμε,
χωρίς ελπίδα πια,
πως θα ξαναταμώσουμε
και πάλι με χαρά.

Ρεφρέν:

Όχι δεν χωριζόμαστε
για πάντοτε παιδιά
μα θα ξαναβλεπόμαστε
αδέλφια μου συχνά

Και τώρα ας ενώσουμε
τα χέρια όλοι μαζί
και αλυσίδα ας πλέξουμε
αγάπης δυνατή

Ρεφρέν

Και Ο Θεός που αδιάκοπα
μας βλέπει από ψηλά
θα μας ενώσει κάποτε
όλους μαζί ξανά.

Ρεφρέν

Παλιό κι ωραίο παρελθόν
που ζήσαμε μαζί
ας μείνει για παράδειγμα
στη νέα μας ζωή

Ρεφρέν

132 ΤΡΙΓΩΝΑ - ΚΑΛΑΝΤΑ (JINGLE BELLS)

Πρόσκοποι - Πρόσκοποι

εμπρός όλοι μαζί

γιορτάζουμε Χριστούγεννα

μ' αγάπη στην ψυχή.

Πρόσκοποι - Πρόσκοποι

Υπόσχεση πίστη

εδώσαμε στους φίλους μας

με νόμο και ισχύ.

Στο τζάκι μας μπροστά

τραγούδια χαρωπά

σε κύκλο καθιστοί

πάντα γελαστοί.(2)

Πρόσκοποι - Πρόσκοποι

παντοτινά μαζί

με χέρια θα πιανόμαστε

σ' όλη μας την ζωή.

Πρόσκοποι - Πρόσκοποι

Χριστούγεννα λαμπρά

εμείς γιορτάζουμε όλοι μας

σαν σήμερα παιδιά.

133 ΤΥΡΟΛΕΖΙΚΟ

Μιά συντροφιά από Προσκόπους κινά,
για ν' ανεβεί πιο ψηλά στα βουνά,
γιολαλαϊ, γιολαλαό, γιολαλα-όψαψα, γιολαλαό

Στο μονοπάτι που πάει στην κορφή
βρήκαν δυο φίλους που είχαν χαθεί
γιολαλαϊ, γιολαλαό, γιολαλα-όψαψα, γιολαλαό

Κι έτσι βρεθήκανε όλοι μαζί
και δεν χαθήκανε οι δυο οι χαζοί
γιολαλαϊ, γιολαλαό, γιολαλα-όψαψα, γιολαλαό

Και αρχινάνε αμέσως φωνές
σαν του Τυρόλου και πιο δυνατές
γιολαλαϊ, γιολαλαό, γιολαλα-όψαψα, γιολαλαό

134 ΥΨΙΠΕΤΑΙ ΑΕΤΟΙ

Εμπρός για τα ψηλώματα - εμπρός για τις κορφές φτερά
μας δίν' η πίστη μας και φλόγα στις καρδιές φτερά μας
δίν' η πίστη μας και φλόγα στις καρδιές για να
πετάξουμε σ' αιθέριες κορυφές

Ρεφρέν:

Υψιπέται αετοί, προχωρείτε - προχωρείτε στην κορφή
προχωρείτε στην κορφή, υψιπέται-υψιπέται αετοί

Ανατολές χαράζουνε και λάμπουν οι ματιές
καινούργιοι δρόμοι ανοίγονται - καινούργιες εποχές
καινούργιοι δρόμοι ανοίγονται - καινούργιες εποχές χαρά
και φως γεμίζουν όλων οι ψυχές

Υψιπέται αετοί, προχωρείτε - προχωρείτε στην κορφή
προχωρείτε στην κορφή, υψιπέται-υψιπέται αετοί

135 ΦΙΛΙΑ

Χαρούμενα πουλιά στου Φοίβου
ας δώσουμε μιλά καινούρια πάλι αυγή.
Αστέρας πολικός σ' ουράνια πλατειά
φιλίας τώρα φως ας λάμπει στη ματιά.

Ρεφρέν:

Φιλία, φιλία, τραγούδια ζωηρά
φιλία, φιλία ανέσπερη χαρά
φιλία, φιλία ελπίδας πυρσός
φιλία αγάπης ανθός.

Σελίδες φωτεινές καθένας μας θα ζει
με στέγη τις σκηνές ας ζήσουμε μαζί.
Εμπρός εμπρός παιδιά του Νόμου μας
το φως, ας μείνει στην καρδιά ακοίμητος δαυλός.

Ρεφρέν

Εάν θέλεις να περάσεις όμορφες στιγμές
να έχεις εμπειρίες, γνώσεις και χαρές
να μάθεις νέους τρόπους πιο μεθοδικούς
έλα εσύ μαζί μας αν μας ακούς.

Ρεφρέν:

Φιλοσό - φιλοσό - φιλοσόφησε
δώσε - πάρε ιδέες μα πρόσεξε,
τις Αρχές και το Νόμο ν' ακολουθείς
άμα θες πάντα έτοιμος να βρεθείς.

Ιδεολογικά να θεμελιωθείς
μ' ευθύνη στα πιστεύω πάντα να σταθείς
να συζητάς ιδέες, στόχους και σκοπούς
έλα εσύ μαζί μας αν μας ακούς.

Ρεφρέν

137 ΦΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Φλόγα, φλόγα Προμηθέως, φλόγα Ελληνική.
Φλόγα, φλόγα νέας Δόξης φλόγα Ιστορική.
Φέγγε δρόμους αρετής και καθήκοντος τιμής,
δείχνε δρόμους ηθικής, π' ακολουθουμ' εμείς.

Επωδός

Φλόγα, φλόγα, φλόγα, φλόγα, φλόγα Ελληνική.
Φλόγα, φλόγα που φωτίζεις λευτεριάς πυρσούς.
Φλόγα, φλόγα ας φωτίσει σκλάβους αδελφούς.
Με πυρπολητών δαυλούς κατανίκησες εχθρούς,
και σαν φως πολιτισμού εδίδαξες λαούς.

138 ΦΩΤΙΑ ΩΡΑΙΑ ΦΩΤΙΑ

Το απομεισήμερο για μια στιγμή καθίσαμε

και κοιταχτήκαμε βαθιά στα μάτια.

Μια πεταλούδα πετούσε απ' τα στήθια μας ήτανε πιο λευκή απ' το

μικρό λευκό κλαδί της άκρης των ονείρων μας.

Το βράδυ ανάψαμε φωτιά

και τραγουδήσαμε γύρω - τριγύρω:

Φωτιά, ωραία φωτιά, μη λυπάσαι τα κούτσουρα

Φωτιά, ωραία φωτιά, μη φτάσεις ως τη στάχτη

Φωτιά, ωραία φωτιά καίγε μας, καίγε μας τη ζωή.

Εμείς τη λέμε ζωή, την πιάνουμε απ' τα χέρια,

κοιτάζουμε τα μάτια της που μας ξανακοιτάζουν.

Εμείς την λέμε ζωή, πηγαίνουμε μπροστά, και

χαιρετούμε τα πουλιά της που μισεύουνε.

Είμαστε από καλή γενιά!

139 ΧΕΡΙΑ ΓΕΡΑ - ΕΝΩΜΕΝΑ

Χέρια, γερά, ενωμένα σφιχτά όλοι φίλοι
ήρθαμ' εδώ για να βρούμε χαρά, γέλιο, κέφι, ζωή και παιχνίδι.

Ρεφρέν:

Για να περάσουμε όμορφα, όσο πιο όμορφα όλοι
μέσα στα χρώματα ζήσαμε, μ' αυτά γλεντήσαμε εμείς. (2)

Πράσινο, μπλε, κίτρινο, βυσσινί γαλάζιο
χρώματα αυτά του ονείρου φτερά μας' τον κόσμο.

Ρεφρέν

Λα, λα, λα, λα...

140 ΧΡΩΜΑΤΑ

Τη ζωή σαν την κοιτώ μέσα απ' το χρώμα,

χρώμα

βλέπω τους δικούς μας ουρανούς

γεμισμένους με τα πέταλα της νιότης,

νιότης

στέφανο σ' ολόχρυσους καιρούς...

Προχώρα, στον ήλιο!

Κόκκινο, γαλάζιο, πράσινο, μοβί και άσπρο...

σκορπισμένα σ' όμορφους γιαλούς...

και δεμένα μ' αρμονία σχηματίζουν όλα

πίνακες ζωής ιδανικούς...

Λα, λα, λα,

3 Τραγούδια Κοινότητας Ανιχνευτών

1 Ένα τραγούδι για την Ελπίδα

Πανάρχαια δάση
στον χρόνο αντέχουν
το κάθε βελανίδι
Ελπίδα χρυσή

Γιοφύρια του χθες
με τ' αύριο μας δένουν
το κάθε τους τόξο
Ελπίδα χρυσή.

Ρεφρέν
Κι' όλοι εμείς
με μια καρδιά γεμάτη ελπίδα
όλοι εμείς (δics)
με την αγάπη για πυξίδα,
αγκαλιασμένοι τραγουδάμε την ζωή.
όλοι εμείς

Τραγούδια που σβήνουν,
με ρίζες στο μέλλον
ο κάθε τους στίχος
Ελπίδα χρυσή.

Παλιά μονοπάτια
τα νιάτα διαβαίνουν
το κάθε μαντήλι
Ελπίδα χρυσή.

Ρεφρέν

Στίχοι : Χ. Βογιατζής
Μουσική : Γ. Λεονταρής

2 ANIXNEYE

Ανίχνευε,
Ψάξε να βρεις τις πιο μικρές χαρές
που ομορφαίνουν αυτήν την πεζή
σκληρή ζωή.

Ανίχνευε,
Και μάθε όσα πιο πολλά μπορείς
η γνώση είναι θησαυρός χρυσός
μην το ξεχνάς.

Ανίχνευε,
Και τρέχα πάντα πρώτος βοηθός
διώξε τη λύπη, δώσε τη χαρά
σ' όποιον πονά.

Ανίχνευε,
Και δώσ' αγάπη μέσ' απ' την ψυχή
σκόρπα παντού το φως και τη ζωή
της νιότης της χρυσής.

3 ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΣ

Διαβάτης γερός
περπατώ στη ζωή
Είναι ο δρόμος μου απλός, χαρωπός
είναι ο δρόμος μου ανιχνευτικός (δισ)
Με το νόμο οδηγό,
στη ζωή προχωρώ
κι έχω μόνο σκοπό, να βοηθώ
να βοηθώ καθένα για καλό (δισ)

Βλέπω πάντα πλατειά
και με μία ματιά,
αντικρίζω ψηλές, κορυφές,
κορυφές ιδανικών χρυσές

4 Αχ να βρεθώ (Μουσική: "Αχ να σε δω")

(το τραγούδι το έχει γράψει η 58^η Κοινότητα Μαγνησίας)

Από τα βάθη της ψυχής και από του νου τα ύψη...

αναζητώντας μακριά το μέγιστο κοχύλι...

οι Ανιχνευτές...

Κομμάτι γης ελληνικό μακριά μέσα στο πέλαγο,

εκεί που παν οι Ανιχνευτές να νιώσουν ιστορία,

σ' ένα κάστρο θ' ανεβώ να 'ρθω κοντά στον ουρανό,

ν' ανοίξω τα φτερά μου να ζήσω τα όνειρά μου.

Αχ να βρεθώ, αχ να βρεθώ ξανά στο Καστελόριζο,

να μπω μες στη σπηλιά του να βρω τα μυστικά του.

Αχ να βρεθώ, αχ να βρεθώ ξανά με την Κυρά της Ρω,

ν' ακούσω τη φωνή της, να συζητώ μαζί της.

Βλέπεις στα βράχια τα πουλιά, άνθρωποι είναι με φτερά, που

φέρνουν τα μηνύματα απ' τον αρχαίο κόσμο

και τα ρωτώ δεν απαντούν, δεν ξέρουνε για να μου πουν πως

'γίναν τα χαμένα όνειρα ξεχασμένα.

Αχ να βρεθώ, αχ να βρεθώ ξανά στο Καστελόριζο,

να μπω μες στη σπηλιά του να βρω τα μυστικά του.

Αχ να βρεθώ, αχ να βρεθώ ξανά με την Κυρά της Ρω,

ν' ακούσω τη φωνή της, να συζητώ μαζί της.

4 Τραγούδια Ομάδας Προσκόπων

1 Η ΕΝΩΜΟΤΙΑ

Ήταν 8 - 9 στην Ενωμοτία
ήταν μια παρέα φίλοι καρδιακοί
πάντα με κέφι με χαρά παίζουν τα παιχνίδια
έπλαθαν με θάρρος εύρωστα κορμιά.

Δούλευαν ολημερίς κι είχαν στο μυαλό τους
την Ενωμοτία πως θα διακριθεί.
Μαθητές όμως καλοί μέσα στο σχολείο
Πρόσκοποι σε όλα καταπληκτικοί.

Γνώση είχανε πολλή κι ήτανε σε θέση
ν' αντιμετωπίσουν κάθε συμφορά
προσπαθούσαν να βοηθούν όποιον είχε ανάγκη
πάντοτε με κέφι και καλή καρδιά.

Πέρασε όμως καιρός και τα Προσκοπάκια
γίνανε μεγάλοι, βγήκαν στη ζωή.
Συνεχίζουν την δουλειά μεσ' την βιοπάλη
έχουν τα εφόδια για να παν μπροστά.

Άλλοι τώρα αρχίζουν την δουλειά σαν πρώτα
στην Ενωμοτία μα χαρά πολύ
πάλι τώρα αντηχούν οι φωνές το γέλιο
των παιδιών που παίζουν τον Προσκοπισμό.

Κάνουμε όλοι μαζί μια καλή παρέα
κι η Ενωμοτία είναι όλο ζωή
κι όταν αύριο κι αυτοί βγούνε στη ζωή τους
θα την αντικρίσουν όλοι χαρωποί.

2 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗ

Κάποιος φοίνικας παλιός
πάλι άστραψε στο φως
που στα σπλάχνα του για λίγο
είχε κλείσει πάλι σπίθες
του παλιές μέσα σε όλων τις
καρδιές σε πελώριες φωτιές
θα σελαγίσει

Ρεφρέν:

Μια φωτιά στη ματιά
μια πνοή στη ψυχή
μια πυξίδα κι ένας δρόμος
ένα φως οδηγός
ατσαλένιος δεσμός
η Υπόσχεση κι ο Νόμος

Μια καινούρια χαραυγή
νέας έμπνευσης πηγή
τους Ενωμοτάρχες πάλι
ας φθάσει αναμνήσεις ζωηρές
και αξέχαστες στιγμές
η ψυχή του καθενός
ας πλημμυρίσει

Ρεφρέν

3 ΤΡΑΒΑ ΜΠΡΟΣ

Τράβα μπρος, κι όσα έρθουν κι όσα πάνε
τράβα μπρος, πάντα περιπέτεια θα 'ναι
τράβα μπρος, η ζωή για να πετύχει
τράβα μπρος κι ένας κόσμος σου ανήκει.

Ρεφρέν:

Τράβα μπρος και μη σε μέλλει, η ζωή ελπίδα θέλει
τράβα μπρος και μη σε νοιάζει, μια καινούργια αυγή χαράζει.

Τράβα μπρος, όλα θα 'ναι πιο ωραία
τράβα μπρος στην Προσκοπική παρέα
τράβα μπρος, στην Ομάδα όλοι φίλοι
τράβα μπρος μ' οδηγό μας το Τριφύλλι.

Ρεφρέν

4 ΩΔΗ ΣΤΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ

Αφού επιτέλους την υπόσχεση έδωσα
και με τα βάσανα τα πρώτα μου ξεμπερδεψα,
τον δρόμο πήρα να τραβήξω μέχρι το τέλος
μα πρώτα σκόνταψα στο χάλκινο το βέλος.

Σε οκτώ δράσεις θα φροντίσω να είμαι πάντα εκεί
θ' ασχοληθώ με την προσκοπική την τεχνική,
σε αντικείμενα θα δώσω φαντασία
μα και στο περιβάλλον λίγη, προστασία.

Σ' αναζητώ, σ' αναζητώ χολικό βέλος ξημερώματα. Λείπει
το χρώμα σου από της στολής τα χρώματα. Σ' αναζητώ, σ'
αναζητώ και με βροχή και καταιγίδα. Λείπει... σακίδιο,
σκηνή και η πυξίδα.

5 ΜΑΜΠΟ ΠΡΟΣΚΟΠΕΡΟ

Να 'ρθεις σ' αυτήν την όμορφη ζωή
και σαν παρέα ανοικτή
να φύγουμε γι αλλού.

Μαζί και με πιλότο την ψυχή,
θα δούμε μια άλλη εποχή
τρελού Προσκοπισμού.

Θα γίνει Ομαδάρα με το σομπρέρο της
θα 'σαι ο καμπαλέρος της
κι όταν αρχίσει ο έρωσ σου για 'κείνη

οι ενωμοτίες ρυθμό θα δίνουνε
τ' άστρα θ' αναβοσβήνουνε
κι όλα χορός να γίνουνε θα λες.

Αυτό το Μάμπο το Προσκοπέρο
μου δίνει κέφι, μου δίνει στυλ
και Προσκοπάκο με κάνει βέρο.
Αυτό τα άλλο μεσ' την ζωή.

6 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Όταν γραφτείς παιδί μου στους Προσκόπους
πρέπει παρόν να είσαι σ' έξι δράσεις
οι δυο από αυτές να είναι εκδρομές και οι άλλες τέσσερις ότι θες.

Πρέπει να μάθεις το Τριφύλλι και το Νόμο,
την Ιστορία και τον Χαιρετισμό μας.
Κι όταν τελειώσεις μ' όλα αυτά θα δεις, στην άλλη δράση θα Υποσχεθείς.

Όταν φλερτάρεις το Χάλκινο το Βέλος
πρέπει παρόν να είσαι σ' έξι δράσεις
οι δυο από αυτές να είναι εκδρομές και οι άλλες να 'ναι διαφορετικές.
Κόμπους πολλούς να λύνεις και να δένεις
και στ' ανιχνευτικά να τα καταφέρνεις,
το σακίδιο να φτιάχνεις, το κοντάρι να ξέρεις να κρατείς. Τότε
το Χάλκινο θα γευτείς.

Το Άργυρο αν δε θέλεις να το χάσεις
πρέπει παρόν να είσαι σ' έξι δράσεις
οι δυο από αυτές να είναι εκδρομές κι οι άλλες να 'ναι διαφορετικές. Δυο
δράσεις πρέπει να διοργανώσεις
α' βοήθειες να ξέρεις να δώσεις
να ξέρεις μορς και βραχιόνων και να κανείς τις συνδέσεις και να
μάθεις κόμπους νέους.
Να 'σαι παιδί παρατηρητικό, τότε θα πάρεις και τ' Αργυρό.

Για το Χρυσό αν θες να δοκιμάσεις
πρέπει παρών να είσαι σε έξι δράσεις
οι δυο από αυτές να είναι εκδρομές κι οι άλλες να 'ναι διαφορετικές. Δυο
δράσεις πρέπει να οργανώσεις, να διεξάγεις
με την πυξίδα σου χάρτες να φτιάχνεις
τ' αστέρια να διαβάζεις,
να μετράς τις αποστάσεις,
είναι κι άλλες δυο συνδέσεις
εξερεύνηση να πας.
Κι όταν γυρίσεις πίσω με το καλό, θα φοράς στο στήθος σου το Χρυσό.

Χρυσό Τριφύλλι αν θες να φορέσεις
πρέπει σαν Πρόσκοπος στ' αλήθεια να δουλέψεις να
'χεις πάρει το Χρυσό, να 'χεις μια Α.Π.Δ.,
να 'χεις κι άλλη Α.Π.Δ., να 'χεις τριτη Α.Π.Δ., να έχεις
και μια ειδική.

Όταν το κάνει όλο το κατεβατό, έχεις το Τρίφυλλο το Χρυσό.

5 Τραγούδια Αγέλης Λυκοπούλων

1 ΕΝΑΣ ΛΥΚΟΣ ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΕΛΗ

Ένας λύκος έχει αφήσει την Αγέλη,
για να ζήσει μια ζωή Προσκοπική
μα δε βρήκε στην Ομάδα αυτά που θέλει
και πελάγωσε ο μικρούλης μέσα εκεί.

Των Πρόσκοπων δε του αρέσει η σοβαρότης
και το βλέμμα του Αρχηγού το αγριωπό,
με παράπονο λοιπόν σαν Δον Κιχώτης
τραγουδάει όλο τον ίδιο το σκοπό.

Αρχηγέ μου, Αρχηγέ μου χαμογέλα
κάθε λύκος έτσι έμαθε να ζει
αχ, και να 'μοιαζες λιγάκι του Ακέλα
τι καλά που θα περνούσαμε μαζί.

Αρχηγέ μου στην Αγέλη θα γυρίσω
σου το λεω σοβαρά μην απορείς
πιο καλά καθόμουν αχ πριν σε γνωρίσω
και συ κοίταξε άλλο Πρόσκοπο ψάξε να βρεις

2 ΤΖΟΥΜΠΑΛΑΓΙΑ

Τα ταμ- ταμ μέσ' τη ζούγκλα ηχούνε
κι οι Ινδοί με χαρά τραγουδούνε
κι ο αρχηγός τους το Μαύρο Τσακάλι
νικητής θα γυρίσει και πάλι.

Τζουμπαλά - Τζουμπαλά - Τζουμπαλάγια
Αρχηγέ των Ινδών Τζουμπαλάγια (2)

Η φωτιά εις το μέσον αναμμένη
κι οι Ινδοί γύρω - γύρω μαζεμένοι
κι ο αρχηγός τους το Μαύρο Τσακάλι
Το χορό αρχινάει και πάλι.

Τζουμπαλά - Τζουμπαλά - Τζουμπαλάγια
αρχηγέ των Ινδών Τζουμπαλάγια (2)

Η φωτιά εις το μέσον αναμμένη
Κι οι Ινδοί γύρω - γύρω μαζεμένοι
κι ο Αρχηγός τους το Μαύρο Τσακάλι
Το χορό αρχινάει και πάλι.

Τζουμπαλά - Τζουμπαλά - Τζουμπαλάγια
Αρχηγέ των Ινδών Τζουμπαλάγια (x2)
Η φωτιά πια τη λάμψη έχει χάσει
Κι ο αρχηγός τους πηγαίνει να πλαγιάσει
Οι Ινδοί φεύγουν τώρα κουρασμένοι
Και ο μάγος μονάχος απομένει.

Τραγουδά σιγά - σιγά και κάνει μάγια

Αρχηγέ των Ινδών Τζουμπαλάγια

3 ΤΟ ΙΠΠΙΚΟ

Είμαστε το - το - το υπικό - κο - κο
Και να δεν δουλέψουμε καλά,
δεν θα μας δώσουνε φαγητό,
και αν δεν δουλέψουμε καλά
δεν θα μας δώσουνε νερό.

Προσοχή υπικό!

Το ένα χέρι αρχινώ. Είμαστε...
Τ' άλλο χέρι αρχινώ. Είμαστε...
Το ένα πόδι αρχινώ. Είμαστε...
Τ' άλλο πόδι αρχινώ. Είμαστε...
Το κεφάλι αρχινώ. Είμαστε...

Το κεφάλι σταματώ. Είμαστε...
Το ένα πόδι σταματώ. Είμαστε...
Τα' άλλο πόδι σταματώ. Είμαστε...
Το ένα χέρι σταματώ. Είμαστε...
Τα' άλλο χέρι σταματώ. Είμαστε...

Το τραγούδι σταματώ.

6 Τραγούδια Ειδικοτήτων

1 ΥΨΙΠΕΤΑΙ ΑΕΤΟΙ

Εμπρός για τα ψηλώματα
εμπρός για τις κορφές
φτερά μας δίνει η πίστη μας
και φλόγα στις καρδιές
για να πετάξουμε σ αιθέριες κορυφές.
Υψιπέται αετοί
προχωρείτε- προχωρείτε στην κορφή.
Προχωρείτε στην κορφή
υψιπέται - υψιπέται αετοί.

Ανατολές χαράζονται
και λάμπουν οι ματιές
καινούργιοι δρόμοι ανοίγονται
καινούργιες εποχές
χαρά και φως γεμίζουν όλων οι καρδιές

2 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ

Αεροπόρος θα γενώ
στην γη να μην αγγίζω
να μαι ψηλά στον ουρανό
τα σύννεφα να σκίζω
Ψυχή και σώμα δυνατός
σαν πιάνω το τιμόνι
να γίνομαι πότε αετός
και πότε χελιδόνι

Και αν η μοίρα το καλεί
μια μέρα να πεθάνω
θέλω του χάρου το φιλί
μες το αεροπλάνο.

3 ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΖΙΑ ΓΡΑΜΜΗ

Η πλώρη σχίζει τα νερά
ο γλάρος γρήγορα πετάει
οργιά οργιά κι αυτός μετράει
γαλαζια υδάτινη γραμμή
γαλαζια υδάτινη γραμμή
το χρώμα απ' τα νησιά μας
και την ελληνική ψυχή.

Στο σύμπαθο του πρωινού
γίνεται ο γλαρός περιστέρι
κλωνί ελιάς στο ράμφος φέρει
μήνυμα ειρήνης στα νησιά
μήνυμα ειρήνης στα νησιά
και η καρδιά να πλημμυρίζει
ιδανικά Ελληνικά.

Στα χρώματα του δειλινού
γίνεται αετός γεράκι
στρέφει το άγρυπνο του μάτι
προς τη γαλαζια τη γραμμή
προς τη γαλαζια τη γραμμή
που οι ακρίτες τη φυλάνε
και ζει η ελληνική ψυχή.

4 ΠΕΤΑ Η ΒΑΡΚΟΥΛΑ

Πετάει η βαρκούλα στο κύμα λαφρυά
με τ' άσπρα πανιά της σαν γλάρου φτερά
σαν γλάρου φτερά.

Δελφίνια και γλάρους έχει συντροφιά
και μέσα Προσκόπους ναυτάκια γέρα
ναυτάκια γέρα.

Πάνε σαν παιδιά της θάλασσας και μόνο, πάνε
τον γαλάζιο της χρώμα να νοιώσουν, πάνε πρίμο
αγέρι στ' ανοιχτά να χαρούν, μακριά απ' τ'
ακρογιάλι ευτυχία να βρουν ευτυχία να βρουν.

Δροσερό αεράκι φυσάει ελαφρά
και σπρώχνει τους ναύτες στο κύμα γοργά
κύμα γοργά.

Ειν' όλα δελφίνι δικά του παιδιά,
του ποτέ μακριά του δε νοιώθουν χαρά
δε νοιώθουν χαρά.

5 "Στ' ανοιχτά..." (Μουσική: "Δυνατά")

Σα γοργόνα κυλά, η βάρκα μέσα στο νερό
τα κουπιά της στη σειρά και τα πανιά της ανοιχτά
Seagull έχει μηχανή, παπαδιά πρύμνη κοφτή
φύσα άνεμε βοριά, να βγούμε στ' ανοιχτά
πιο γρήγορα.

Στ' ανοιχτά, στ' ανοιχτά, φύγαμε για τ' ανοιχτά
πιο γρήγορα
τσαταλιά τα πανιά, να βγούμε στ' ανοιχτά.

Κι αφού βγούμε στ' ανοιχτά, με πεταλούδα τα πανιά
κατάπρυμα
"όρτσα λα μπάντα" στη στιγμή, κάνουμε υποστροφή

Τώρα ο άνεμος δεξιά, σοφράνο απ' τα πράσινα
πλαγιοδρομεί
σκύβει στο κύμα η κουπαστή, του δίνει ένα φιλί
και λέει σιγά:

Τα παιδιά, τα παιδιά, που 'ναι στη βάρκα τα παιδιά πολύ
γλυκά
λίγκιζέ τ' απαλά, στων γλάρων τα φτερά

Δυνατά, δυνατά, φύγαμε για τ' ανοιχτά
πιο γρήγορα
τσαταλιά τα πανιά, να βγούμε στ' ανοιχτά.

7 Τραγούδια για βαθμοφόρους

1 Ο ΗΓΕΤΗΣ

Να είσαι Αρχηγός είναι πολύ απλό
παίρνεις μια εντολή, κολλάς κ' ένα πανί
φωνάζεις στα παιδιά, για μπειτέ στην γραμμή,
είμαι ο Αρχηγός, στα-θεί-τε προ-σο-χή.

Όμως πρόσεξε, Ηγέτης για να γίνεις
εκείνος που εμπιστεύονται, θαυμάζουν, αγαπούν
άστρο λαμπερό, εκείνος που θα μείνει,
το ζωντανό παράδειγμα που όλοι θα νοσταλγούν.

Θέλει ανθρωπιά, απόφαση, ευθύνη,
πίστη όραμα, θέληση δυνατή,
σώμα και ψυχή κάθε στιγμή να δίνεις,
στην ελπίδα μας που λέγεται ΠΑΙΔΙ

2 ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Πέντε τομείς ενδιαφερόντων
για να σε πάνε όπου κι αν πας.
Πέντε τομείς ενδιαφερόντων
εκεί θα βρεις ότι ζητάς.

Κι αν στα βουνά θε να πηγαίνεις
κι αν τη κιθάρα αναζητάς,
μες τους τομείς ενδιαφερόντων
θα μάθεις να χαμογελάς.

Πέντε τομείς ενδιαφερόντων
να τους ξεφύγεις δεν μπορείς
γιατί κι αυτό όταν το κανείς
μες τους τομείς θε να το βρεις.

8 Κανόνες

1 Ο Αίολος

Ο Αίολος θυμώνει οι άνεμοι φυσούν
καταστροφή σ' ό,τι κι αν βρουν

2 Κράτα Ψηλά

Κράτα ψηλά, κράτα ψηλά
τα ιδανικά, τα Ελληνικά

3 Όλα κι αν σβήσουνε

Όλα κι αν σβήσουνε στον κόσμο αυτό
θα ζει παντοτινά (2)
θα ζει το Πνεύμα το Προσκοπικό

4 Άη Γιώργη

Άη Γιώργη, καβαλάρη
δώσε στην καρδιά,
θάρρος, λεβεντιά
χέρια, στήθη, ατσαλένια, για δουλειά.

5 Νέοι φίλοι

5.1 Στα Ελληνικά

Νέοι φίλοι είναι σαν τ' ασήμι
μα χρυσάφι είναι οι παλιοί

5.2 Στα Κορεάτικα

Ατα σι ιτόμο οτσουκουρόχο
φούρου ιτόμο ο αζούρε τσου

5.3 Στα Γαλλικά

Νουβό αμί σον όν αρζάν
λε βιέ σον φε ον ορ

5.4 Στα Ιταλικά

Κομε αρζέντο ι νουόβι αμίτσι
μα σον βέρο ι νιέτσι ντι όρο

5.5 Στα Γερμανικά

Νόι φρόιντε ζιντ βι σίλμπελ
άμπερ γκόλντ ντι άλτερ ζίντ

6 Το Κουπί

Τράβα το κουπί,
σκίζε το νερό
ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα
κύλα στον αφρό.

7 Το Σχοινί

Τράβα το σχοινί,
να 'ρθει ο κορμός
γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα
φωνάζει ο Αρχηγός.

9 Προσευχές

1 ΜΕΡΑ ΠΑΕΙ

Η μέρα πάει,
ο ήλιος πάει
στα βουνά, πέφτει η νύχτα βαθιά
σκοτεινιάζει
κι ο Θεός μας φυλάει,
μας φυλάει.

Χριστέ, στις σκηνές μαζεμένοι
μέσα στις νύχτας τη σιγή
οι Πρόσκοποι ψάλλουν στον Πλάστη
για προσευχή ευλαβική.

Εσύ που έπλασες τον κόσμο
και στα πουλιά δίνεις τροφή
φάνου σπλαχνικός στα παιδιά Σου
κι οδήγα μας στην αρετή.

Όλοι ερχόμαστε προς Εσένα
την Πηγή της Αιώνιας Ζωής
πρόσδεξε τη δέησή μας
που βγαίνει απ' την ψυχή μας
Συ του κόσμου ο Λυτρωτής.

2 ΧΡΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΣΚΗΝΕΣ ΜΑΖΕΜΕΝΟΙ

(Βραδινή Προσευχή)

Χριστέ, στις σκηνές μαζεμένοι,
μέσα στις νύχτας τη σιγή,
οι Πρόσκοποι ψάλλουν στον Πλάστη,
μια προσευχή ευλαβική.

Εσύ που έπλασες τον κόσμο,
και στα πουλιά δίνεις τροφή,
φάνου σπλαχνικός στα παιδιά σου,
κι οδήγα μας στην αρετή.

Όλοι ερχόμαστε προς Εσένα
την πηγή της αιώνιας ζωής,
πρόσδεξε τη δέηση μας,
που βγαίνει απ' την ψυχή μας.

Συ του κόσμου ο Λυτρωτής. (2)

3 ΚΥΜ ΒΑ ΥΑΗ

ΚΥΜ ΒΑ ΥΑΗ Θεέ ΚΥΜ ΒΑ ΥΑΗ
Ω Θεέ ΚΥΜ ΒΑ ΥΑΗ

Κάποιος πεινάει Θεέ μου, δώς του ψωμί
Ω Θεέ μου δώς του ψωμί.

Κάποιος διψάει Θεέ μου, δώς του να πει
Ω Θεέ μου δώς του να πει.

Κάποιος πονάει Θεέ μου, δώς του ειρήνη
Ω Θεέ μου δώς του ειρήνη.

ΚΥΜ ΒΑ ΥΑΗ my Lord ΚΥΜ ΒΑ ΥΑΗ
Oh Lord ΚΥΜ ΒΑ ΥΑΗ

10 ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ORIGINAL ΤΡΑΓΟΥΔΙ 1 «Ακούστε την φωνή μας» «La senti questa voce» 2 «Brownsea» «Αθανασία» (Μάνος Χατζηδάκης) 3 «Είμαστε εμείς της νέας ζωής» «We are the world» 4 «Έλα μαζί μας» «Βέτο» 5 «Εμείς οι Πρόσκοποι λέμε ΝΑΙ» «ΝΑΙ» (Λουκιανός Κελαϊδόνης) 6 «Είναι ζάλη» «Η αγάπη είναι ζάλη» 7 «Ένας λύκος έχει αφήσει την Αγέλη» «Καπετάν Χαμογέλα» 8 «Έτσι μάθαμε εμείς» «Να 'χε χρώμα η μοναξιά» 9 «Θίασος» «Κάθε πρωί που κίνηγα...» 10 «Και ξεκινάμε» «Το Κουροσίβο» (Σταυρός του Νότου-Καβαδίας) 11 «Κρατήστε τα ιδανικά» «Το τρένο φεύγει στις 8» 12 «Ο άνεμος» «Μικρό καλοκαίρι (Αφοι Κατσιμίχα) 13 «Ο γκρινιάρης» «Τζοάνα» 14 «Ο πατατοκεφτές» «Πάρε πάσα μου» 15 «Οι δράσεις μας» «Η ενδέκατη εντολή» (Νανά Μούσχουρη) 16 «Πάλι γύρω από τη φωτιά» «Το φεγγάρι είναι κόκκινο» (Σοφία Βέμπο) 17 «Πετώντας στην γαλάζια γραμμή» «Το τρένο για την Κατερίνη» 18 «Στους Προσκόπους» «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει» (Μουζάκη) 19 «Τ' όνειρο μας» «Να θυμηθείς τ' όνειρο σου» (Μ. Θεοδωράκης) 20 «Τα παιδιά ζωγραφίζουν» «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο» 21 «Το ταγκό» «Το ταγκό της Νεφέλης» (Χάρις Αλεξίου) 22 «Τράβα μπρος» «Τράβα μπρος» (Αλίκη Βουγιουκλάκη) 23 «Χέρια γέρα - ενωμένα» «Ο ανθρωπάκος» 24 «Χρώματα» «Girls» (Beatles) 25 «Ωδή στο Χάλκινο Βέλος» «Σ' αναζητώ στη Σαλονίκη» (Δ. Μητροπάνος)